

Drukwerk tegen verlaagde taks
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amansberg

Jaargang 33 nr. 1 – maart 2023

Verantwoordelijke uitgever:

De Jaeger Guy
Sint-Baafskouterstraat 94,
9040 Sint-Amansberg (België)



bpost
PB-PP / B – 31121
BELGIË(N) – BELGIQUE
Erk.-nr P 904092

't verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de “Belgisch - Nederlandse Wandelverbroeding”



Foto: Borsbeke – 04 februari 2023

Voorkeurtocht!

Jubileumwandeling 50 jaar Wandelclub De Lachende Klomp
Zondag 11 juni 2023

Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)

Allen op post! Allen op post!

't Verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van "De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering"



Aangesloten bij "Wandelsport Vlaanderen" (WSVL) nr. 3001
Aangesloten bij de "Sportraad Destelbergen"



| Bestuur | Inhoud clubblad |
|---|--|
| <p><u>Voorzitter/Secretaris</u></p> <p>De Jaeger Guy Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Penningmeester/Verslaggever</u></p> <p>Mauws Greta Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Greta.mauws@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Public relations/Webmaster</u></p> <p>De Jaeger Alexander Sint – Baafskouterstraat 90 9040 Sint – Amandsberg Tel: 0495/18.20.29 Vanuit Nederland 0032-495182029 Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p> | <p><u>Pagina:</u></p> <p>3 In memoriam.</p> <p>4 - 5 Woordje van de voorzitter.</p> <p>6 Clubprogramma 2023.</p> <p>7 - 8 De wandelende pen.</p> <p>9 - 13 Vlaanderen wandelt.</p> <p>14 - 15 Kookrubriek.</p> <p>16 Bloesem 2 daagse.</p> |
| Website / e-mail | Clublokaal |
| <p>www.belgnedwandelverbroedering.be info@belgnedwandelverbroedering.be</p> | <p>Sportbar 't Meer Koedreef 3 9070 Destelbergen</p> |

In Memoriam.

*De avond gaat vallen,
't wordt kil om me heen.*

*'k ben vandaag voor het laatst gaan wandelen,
'k wilde mijn vrienden nog eens om me heen.*

*Nu kan ik zachtjes gaan,
kom nog even dicht om me heen staan.*

*Dank voor wat jullie voor mij hebben gedaan,
herinneringen zullen nooit vergaan.*

*Als jullie me troosten voor de laatste keer,
zal ik een laatste traan wegpinken van de zeer.*

*Bedankt Annie voor de vele mooie momenten,
slaap nu zacht.*



Bij het lezen van bovenstaande tekst zullen sommigen zich waarschijnlijk een eerder gelezen tekst herinneren waarin ongeveer hetzelfde werd geschreven. Deze mensen hebben gelijk. Ik heb mijn wandelhart laten spreken en de tekst op het overlijdensbericht en het herinneringsprentje van Annie herwerkt.

*'k ben vandaag voor het laatst gaan wandelen,
laat me Annie voor het laatst nog even in herinnering
brengen.*

Annie en haar echtgenoot Julien waren de eerste leden die aansloten bij onze vereniging. Zij hebben de vereniging mee opgebouwd. Bij alles wat de club organiseerde waren ze erbij, busreizen, meerdaagse reizen, etentjes, vergaderingen. Op alle wandelorganisaties stond Annie met haar vriendin Bie achter de toeg van de koffie, broodjes, taart en soep. Steeds met haar jeugdige enthousiasme.

De laatste jaren ging het met de gezondheid iets minder. Ze ging nog mee naar wandelingen, maar tot wandelen kwam ze niet meer. Als ze zich toch eens goed voelde ging ze samen met haar echtgenoot rond het Damvalleimeer wandelen. Ook een bezoekje aan de Lunch Garden in Oostakker stond nog dikwijls op haar uitstappenlijstje. De laatste maal dat ze in ons midden was, was op de gezinswandeling op vrijdag 11 november 2022. Ze wilde nog eens tussen haar wandelvrienden van de club zijn, een babbeltje slaan, een watertje drinken. Uiteindelijk heeft ze de strijd verloren. Ik zal Annie altijd herinneren als de vrouw die ondanks alles heel positief door het leven ging.

Bedankt aan de leden die aanwezig waren op de uitvaartdienst of die online hun innige deelneming hebben betuigd. Aan Julien, kinderen en kleinkinderen wens ik veel sterkte toe.

GUY

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is zaterdag 11 maart 2023 als er in de mailbox van de wandelclub een belangrijke mail zit van de federatie. Het is een mail die ons voortbestaan zal bepalen. Voor wie het allemaal niet zo op de voet volgt gaat het in het kort over het volgende. Ik pik er het belangrijkste uit. *“Op huidig ogenblik telt jullie wandelclub 23 leden geregistreerd als lid 2023. Eén van de voorwaarden om aangesloten te zijn én te blijven als wandelclub bij onze federatie is minimum 40 leden hebben. Indien er geen 40 leden op ‘betaald’ staan per 01/10/2023 dan zal toch voor 40 leden de ledenbijdrage moeten betaald worden. Lukt het niet om die 40 leden bijeen te sprokkelen tegen 01/10/2023 dan stellen we jullie graag de optie om over te stappen naar het statuut van wandelgroep voor. De leden van een wandelgroep genieten net dezelfde voordelen als de clubleden, alleen kan je als wandelgroep geen officiële tocht opnemen. Je kan wel een wandeling voor de eigen leden organiseren. Een wandelgroep moet slechts 10 leden hebben om aangesloten te blijven”.*

Het hierboven aangehaalde heb ik reeds op 12 december 2022 via mail aan de leden medegedeeld. Op 04 maart 2023, enkele dagen voor de mail van de federatie heb ik het volgende belangrijk bericht verstuurd aan de leden. *“Ondanks het jarenlange lidmaatschap als wandelvereniging bij een Vlaamse Wandelfederatie en ondanks de puike prestaties van onze vereniging moet ik binnenkort een belangrijke beslissing nemen die ons wordt opgedrongen door de federatie. Ofwel trekken we er op 31 december 2023 definitief de stekker uit ofwel gaan we over naar het statuut van wandelgroep. Het enige verschil bestaat erin dat een wandelgroep niet mag organiseren en ook geen medewerking mag verlenen aan organisaties van derden. Om in juli zonder zorgen op reis te kunnen gaan wens ik daarover tegen eind juni een beslissing te nemen. Jullie mening, adviezen of voorstellen betreffende onze toekomst mag U altijd overmaken via info@belqnedwandelverbroedering.be tegen eind mei. Bedankt alvast voor jullie medewerking”.*

Ik zit dit jaar 43 jaar als bestuurder in de wandelsport waarvan 36 jaar als stichter-voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering. Iedereen zal begrijpen dat ik nu voor een verschroeiende beslissing sta. Mag ik al een tipje van de sluier oplichten? Na al die jaren er definitief de stekker uittrekken zou een verademing zijn. Nu mijn echtgenote sinds 01 september 2022 ook met

pensioen is zou het heerlijk zijn om ons niets meer te moeten aantrekken. We zijn dit jaar veertig jaar gehuwd en in al die jaren heeft de wandelsport en de wandelclub ons leven beheerst. Meer zelfs, wij hebben elkaar leren kennen via de wandelsport. Nog goed dat onze zoon van jongs af mee in het wandelverhaal is gestapt, misschien was anders de stekker er al langer uitgetrokken.

Een andere mogelijkheid is verder doen als wandelgroep. Maar daar ben ik heel duidelijk over, dit doe ik niet voor de federatie maar voor mijn leden! De meesten zijn er al veel jaren bij, hebben de mooie en minder mooie momenten meegemaakt, maar waren steeds op post als er moest meegeholpen worden. Zij kwamen bij mij altijd op de eerste plaats! Kan ik deze 22 leden dan nu zo maar in de steek laten? In het clubblad van september zult U het verdict kunnen lezen!

Intussen krijg ik van vele clubbestuurders veel lof over de manier waarop ik mijn leden motiveer om het hele land te doorkruisen om te gaan wandelen. Ook al zijn we maar met 23 leden meer, we zijn meer dan ooit actief. In de maanden januari en februari waren we op niet minder dan 17 wandeltochten vertegenwoordigd. En dit was niet altijd rond de Oost-Vlaamse kerktoeren. Volgt U maar eventjes mee. De tochten zijn geplaatst in volgorde van deelname : De Pinte (O.-VI.), Adegem (O.-VI.), Gijzegem (O.-VI.), Knokke-Heist (W.-VI.), Berlare (O.-VI.), Deurne (VI.-Brabant), Bellem (O.-VI.), Moerzeke (O.-VI.), Borsbeke (O.-VI.), Sint-Pauwels (O.-VI.), Leopoldsburg (Limburg), Thimister-Clermont (Luik), Zomergem (O.-VI.), Oombergen (O.-VI.), Zoersel (Antwerpen), Zelzate (O.-VI.), Snellegem (W.-VI.). Aan iedereen mijn bijzondere dank voor deze representativiteit.

De volgende belangrijke wandeltocht in ons clubprogramma komt er intussen met rasse schreden aan. Het betreft ‘Vlaanderen Wandelt Antwerpen’ op zondag 30 april aanstaande. Daarvoor gaan we naar Oud-Turnhout waar ‘De Korhoenstappers’ deze hoogdag van de wandelsport in de provincie Antwerpen voor hun rekening nemen. Deze vereniging onder de fantastische leiding van Karin en Michel hebben we leren kennen bij onze aansluiting bij de Vlaamse Wandelfederatie. Telkens we er al zijn gaan wandelen kregen we een wondermooi natuurparkoers onder de voeten en een organisatie die op alle vlakken af was.

Woordje van de voorzitter.

Nu ze ankerplaats zijn voor 'Vlaanderen Wandelt 2023' zullen ze opnieuw al hun troeven op tafel gooien. Verder in het clubblad vindt U de volledige parcoursbeschrijving alsook de informatie betreffende de rustposten.

Ik hoop dat een aantal leden de verplaatsing naar Oud-Turnhout zullen maken. Het wordt daar een unieke beleving. Wie maar een kleine afstand kan doen kan dit altijd combineren met een bezoek aan de stad Turnhout. Greta en ik kijken trouwens al uit naar de receptie waar we zijn op uitgenodigd. Het zal een blij weerzien worden met veel vrienden clubafgevaardigden van clubs uit de provincie Antwerpen.

Intussen doe ik er als stichter-voorzitter alles aan om de club samen te houden. Zo heb ik vorig jaar een nieuw initiatief gelanceerd om een drietal keer per jaar af te spreken om gezamenlijk de kleinste afstand te wandelen. Heel speciaal is dit initiatief voor de minder mobiele leden en voor de leden die maar de kleinste afstand meer kunnen afleggen. Uiteraard is iedereen daar op welkom. Samen wandelen, een babbeltje slaan, een terrasje doen, plannen smeden, het houdt ons samen en het is goed voor ons lichaam

en geest! Intussen zullen het er dit jaar meer dan drie worden. Na Destelbergen (Postiljon Wandelclub

Merelbeke), Sint-Denijs-Westrem (Florastappers Gent) en Melle (W.S.V. Land van Rhode) in 2022, zijn we dit jaar al naar De Pinte (Postiljon Wandelclub Merelbeke), Gentbrugge (Florastappers Gent) en naar Burst (W.S.V. Land van Rhode) geweest. Voor het groot verlof heb ik nog twee gezamenlijke wandelingen in ons programma opgenomen, namelijk op zondag 28 mei Wetteren (W.S.V. Wetteren) en op zaterdag 17 juni Eeklo (Wandelclub Reigerstappers Vinderhout). Zo doen we onze burencclubs ook een plezier!

Zo, beste leden en lezers, dat ik na zo'n lange staat van dienst in de wandelsport nog niet ben uitgeblust zullen jullie aan het hierboven geschrevene wel hebben kunnen afleiden. Mijn cardioloog zegt het steeds als ik op controle gaat : "Guy, zolang je plannen maakt zit het goed!". En ik heb nog veel plannen!

Jullie allen een 'Vrolijk Pasen' toewensend, verblijf ik inmiddels met sportieve wandelgroeten.

GUY DE JAEGER,

Voorzitter.



clubprogramma 2023.

Kalender.

| | | |
|---|--|---|
| zondag 16 april 2023 Voorkeurtocht! | Kommiezentocht De Klinge Provincie Oost-Vlaanderen | www.gasthofstappers.be |
| zondag 23 april 2023 Voorkeurtocht! | Mattentaartochten Geraardsbergen Provincie Oost-Vlaanderen | www.padstappers.be |
| zondag 30 april 2023 Voorkeurtocht! | Vlaanderen Wandelt Antwerpen Oud-Turnhout Provincie Antwerpen | www.vlaanderenwandelt.be/ oud-turnhout |
| zondag 14 mei 2023 Voorkeurtocht! | Vrijbuiterstocht Dikkelvenne Provincie Oost-Vlaanderen | www.florastappersgent.be |
| zondag 21 mei 2023 Voorkeurtocht! | 45ème Marche Provinciale du Hainaut Houdeng-Goegnies Provincie Henegouwen | www.ffbmp-hainaut.net |
| zondag 28 mei 2023 Gezamenlijke wandeling! Allen op post! | 29 ^{ste} Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck Wetteren Provincie Oost-Vlaanderen | uitnodiging volgt |
| zondag 11 juni 2023 Jubileumtocht! Allen op post! | Jubileumwandeling 50 jaar Wandelclub De Lachende Klomp Sint-Gillis-Waas Provincie Oost-Vlaanderen | www.delachendeklomp.be |
| zaterdag 17 juni 2023 Gezamenlijke wandeling! Allen op post! | 26 ^{ste} Ledeganck-Madoutocht Eeklo Provincie Oost-Vlaanderen | uitnodiging volgt |
| zondag 23 juli 2023 Voorkeurtocht! | Antwerpen Wandelt 34 ^{ste} Zennetochten Leest Provincie Antwerpen | www.deslak.be |
| zondag 22 oktober 2023 Jubileumtocht! Allen op post! | 40ème Randonnée des Ballotils Beloil Provincie Henegouwen | www.ffbmp.be |
| zaterdag 11 november '23 Met onze medewerking! Allen op post! | Gezinswandeling Heusden Provincie Oost-Vlaanderen | uitnodiging volgt |
| zondag 10 december 2023 Voorkeurtocht! | Marche Provinciale de Liège Banneux Provincie Luik | www.cp.liège.be |
| zaterdag 16 december '23 Voorkeurtocht! | Eindejaaruitstap met de trein naar de 'City Walk Leuven'. 'Leuven in Kerstsfeer' Provincie Vlaams-Brabant | www.wsp.be |

De wandelende pen.

“De wondere wereld van griezels en spoken, van kerstmannen en glad ijs”.

In de periode van zaterdag 05 november 2022 en woensdag 28 december 2022 zijn Greta en ik zesmaal op stap geweest met Daisy en Marc. Het werden zes onvergetelijke avonden. Om op woensdag 28 december te eindigen in Kortrijk waren we achtereenvolgens al in Gentbrugge, Gent, Brugge, Oostende en Breda gaan wandelen. Hierna ons mooi eindejaarverhaal.

Het begon allemaal op zaterdag 05 november 2022. We hadden afgesproken om deel te nemen aan de ‘Spokentocht’ te Gentbrugge (Florastappers Gent). Het was ideaal wandelweer, dus vertrokken we te voet van Sint-Amandsberg naar Gentbrugge. Ook al kennen we Gentbrugge door en door, het werd alweer een topwandeling! We wandelden al direct over het spokenkerkhof, griezelig maar fenomenaal. Ooit zal mijn grafsteen daar misschien ook komen tussen te staan. Het overgrote gedeelte van de wandeling (9 km.) ging door de wondermooie ‘Gentbrugse Meersen’. In dit gebied geen geluiden van spoken, geen griezels, maar alleen de geluiden van de natuur, betoverend mooi! Het spokendorp midden het parkoers was voor ons nieuw, maar o zo sfeerrijk. Wat moet dat een werk geweest zijn om dat op te zetten. Bij aankomst deden we ons nog te goed aan een lekker glas wijn om dan opnieuw te voet naar Sint-Amandsberg te trekken.

Volgende afspraak was op zaterdag 10 december voor ‘Gent bij Nacht’ (Florastappers Gent). Daarvoor hadden we een heel programma uitgewerkt. Van bij ons thuis vertrokken we te voet naar de site van de Sint-Baafsabdij waar we op het wandelparkoers kwamen. We volgden het parkoers tot voorbij de Kerstmarkt om dan in tegenovergestelde richting naar de startzaal aan het Rabot te wandelen. Daar kwam Alexander ons vervoegen. Na ons te hebben ingeschreven, een babbeltje te hebben gedaan met bestuursleden en medewerkers en een glaasje wijn te hebben gedronken vertrokken we via de officiële weg naar het centrum. Vooraf hadden we afgesproken dat we er een feestavond zouden van maken. Zo hadden we gereserveerd in ‘Restaurant De Gekroonde Hoofden’ om ribbetjes te gaan eten. Na een aperitief, ribbetjes à volonté vergezeld van een heerlijke rode wijn, waren we goed in de sfeer om onze weg verder te zetten tot op de Kerstmarkt. Van daar ging het dan opnieuw te voet naar Sint-Amandsberg.

Op zaterdag 17 december waren we van plan om naar de Kersttocht in de ‘Abdij van Maredsous’ te gaan. Aangezien de weersvoorspellingen niet zo goed waren beslisten we uiteindelijk deze verre

verplaatsing niet te doen en naar Brugge te sporen om er deel te nemen aan ‘Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer’ (Brugsche Globetrotters). Intussen is Brugge voor Greta en mij onze lievelingsstad geworden om er te wandelen. Opnieuw zagen we Brugge in al zijn schoonheid. Een gedeelte van het parkoers liep langs de lichtinstallaties van de ‘Wintergloedwandeling’. Na reeds drie jaar deze wandeling te hebben meegedaan ben ik van één ding zeker, als het straks tot een confrontatie komt tussen de stad Gent en de stad Brugge om culturele hoofdstad van Europa te worden, dan heeft Brugge toch heel wat meer troeven dan Gent! Toen we na een alweer mooie wandeling door Brugge de innerlijke mens wilden versterken was er nergens een tafeltje voor vier personen vrij! Uiteindelijk viel ons een geweldige ontvangst te beurt in tapasbar ‘Amuzand’. Met de tapasplank van het huis ‘Vriendenplank Amuzand’ vergezeld van een ‘Gouden Carolus Whisky Infused’ eindigden we deze gezellige uitstap.

De dag nadien, op zondag 18 december, stond de clubuitstap met de trein naar Oostende op het programma waar we deelnamen aan ‘Oostende met Kerstlicht’ (W.S.V. De Keignaertrippers Oostende). Ook al waren de weersvoorspellingen alweer niet goed, vertrokken we toch met vijf leden naar Oostende, Remi, Daisy en Marc, Greta en Guy. De startplaats was op wandelafstand van het station. Het was droog maar de felle zeebries maakte het bitter koud. We waren van plan twee lussen te wandelen. De eerste lus via parken en de zeedijk, een tweede lus via de kerstmarkt en het stadscentrum. We waren nog maar goed en wel vertrokken toen we al nattigheid voelden. Met daarbij de koude snijdende wind moesten we alle zeilen bijzetten om vooruit te geraken. Op korte tijd vroomde de nattigheid aan en toen we op de zeedijk kwamen lag deze er reeds spekglad bij. Het vervolg laat zich raden. Bijna gans die lus hebben we op spekgladde voetpaden en paden gewandeld. Meer nog, de vriestemperatuur deed onze brilglazen bevroren en onze vesten werden ijskegels. Over de laatste meters naar de startzaal hebben we bijna een half uur gedaan. Bij het binnenkomen van de zaal hadden we dan ook veel bekijks, vijf ijskegels die binnen kwamen. Na een hapje en een warm drankje beslisten we om naar huis te gaan. Maar hoe gaan we in godsnaam het station bereiken? Uiteindelijk bereikten we heelhuids het station. Op die 500 meter naar het station waren we getuigen van een stukje uit het ‘Zwanenmeer’ van Tchaikovsky. Een jongedame liet de hand van haar vriend los om met veel sierlijkheid over het ijs te glijden. Toen we in Gent toekwamen was het hier ook van dat.

De wandelende pen.

“De wonderse wereld van griezels en spoken, van kerstmannen en glad ijs”.

De buschauffeur verwittigde ons om voorzichtig te zijn bij het uitstappen want de perrons lagen er spekglad bij. Aangezien we toch een hongerklopje begonnen te krijgen belden we naar ons huisrestaurant ‘Dedeoglu’ op de Dendermondsesteenweg. Van het busstation aan de Dampoort naar het restaurant kregen we nog een met trappen avontuurlijk glad parkoers. Met een lekker etentje werd deze onvergetelijke dag besloten.

Op vrijdag 23 december deden we dan iets heel speciaals. Ondanks de alweer ongunstige weersomstandigheden vertrokken we in de namiddag naar Breda (Nederland) om er deel te nemen aan ‘Breda in Kerstsfeer’ (Ondernemersorganisatie Breda). Op de vooravond van kerstavond mochten we ons wel eens laten gaan en dus had Marc gereserveerd in één van de toprestaurants van Breda, ‘The Humphreys’. Het werd een culinaire avond om nooit te vergeten! Na genoten te hebben van al het lekkers konden we aan de wandeling door Breda beginnen. Het parkoers ging langs de reien en toonde ons de binnenstad in al zijn glorie. Werkelijk wondermooi hoe de binnenstad baadde in het licht. Aangezien de winkels langer open bleven bezochten we ook een aantal prachtig versierde winkelgalerijen. En ook al kregen we af en toe wat nattigheid over ons

heen, werd het toch een schitterende kennismaking met Breda.

En nog wisten we van geen ophouden. Op woensdag 28 december spoorden we naar Kortrijk om er deel te nemen aan de jubileumtocht ‘25^{ste} Kortrijk Feeëriek’ (WSK Marke). Ik had nog nooit in Kortrijk gewandeld, maar deze eindejaartocht was de kers op de taart van een schitterende wandelperiode. Alleen al het binnenkomen van de startzaal gaf aan iedereen een wauw gevoel. Na iets genuttigd te hebben vertrokken we voor de 13 km.. Het werd voor ons een echte ontdekkingstocht, voorbij de ‘Broeltorens’, over de schitterende aangelegde wandelesplanades langs de Leie en Schelde, en uiteraard door het historisch stadscentrum. Wat een schitterende afsluiter van het wandeljaar 2022!

Hierbij tenslotte mijn bijzondere dank aan Daisy en Marc voor de vele malen dat we met hen mochten meerijden naar het Franstalig en Duitstalig landsgedeelte en naar Nederland en voor de vele gezellige uitstappen met de trein.

Van de wandelende pen,
GUY DE JAEGER



Vlaanderen Wandelt

30 april 2023

Een organisatie van WSV De Korhoenstappers vzw



In samenwerking met:

Wandelsport Vlaanderen



Gemeente Oud-Turnhout



Sportdienst Oud-Turnhout



VVV Toerisme Oud-Turnhout



Parcoursbeschrijving Vlaanderen wandelt 30 april 2023

WSV De Korhoenstappers Oud-Turnhout

Wij wandelen die dag over een parcours met 8 verschillende wandelingen, gaande van 5 km tot 50 km.

De wandelingen vertrekken allemaal aan sportpark “de Hoogt” in Oud-Turnhout: namelijk in de ruime en verzorgde sporthal. De bestaande sporthal met een nieuw aangebouwde sporthal vormen vandaag een mooi geheel waar we met jong en oud kunnen samenkomen voor de inschrijving en een gezellige babbel.

Al de afstanden (met uitzondering van de 5 km) gaan richting natuureservaat “de Liereman”. Het is één van de oudst beschermde natuurgebieden in België en officieel erkend als stiltegebied. Heide, uitgestrekte graslanden, blinkende vennen, witte stuifduinen en mysterieuze broekbossen, nergens anders kan je de Kempense troeven beter beleven dan hier!

Afstand 1: afstand 5 km

Deze wandeling gaat door verkeersarme en trage wegen doorheen het centrum van Oud-Turnhout en is daarom geschikt voor rol- en kinderwagens. Op deze wandeling is een fotozoektocht mogelijk: foto's dienen in de juiste volgorde geplaats te worden.

Afstand 2: afstand 7 km waarvan +/- 43% onverharde paden

Langs deze wandeling kan je droedels /rebussen oplossen als toemaatje en ontspanning. Na het verlaten van het sportpark slingert deze wandeling via rustige wegen tussen de velden en akkers richting de Liereman. Een kleine 2 km verder bereik je dan de rand van het reservaat waarna de tocht je via smalle zandwegeltjes voert langs de Echelkuil. In de vijvers van dit gebied kweekte ene dokter Smaghe “echels” oftewel bloedzuigers. De dokter kocht op de markt oude paarden. Hij deed de dieren laarzen aan en bond ze vast aan een paal in een vijver. De bloedzuigers zogen zich vast aan een paardenbeen en lieten zich wanneer ze volgezogen waren vallen. Netjes in een laars. Dokter Smaghe verkocht de beestjes aan Franse ziekenhuizen en apothekers.

Na een 4-tal kilometer komen we aan bij de rustpost (tent van 30 x 10 m) op de parking van het bezoekerscentrum De Liereman.

Na het verlaten van de controle is het nog 2,7 km stappen doorheen landschappen van weiden en akkers om via de kerk van Sint-Bavo en de tuin van het Hofke van Chantraine (bureau toerisme – vroegere pastorij) terug op het sportpark te eindigen.

Afstand 3: afstand 12 km waarvan +/- 65% onverharde paden

Vertrek gelijk met afstand 2 tot aan de rustpost.

Na het verlaten van de rustpost maakt deze wandeling een extra lus van 5,6 km in het natuurgebied van de de Liereman: via een speelbos, doorheen een heidelandschap, een uitkijktoren, over

knuppelpaden naar het oude jachthuis van Misonne om terug te keren naar de rustpost op de parking Liereman.

Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

Afstand 4: afstand 18 km waarvan +/- 75 % onverharde paden

Vertrek gelijk met afstand 2. Na een 2-tal km krijgen we een splitsing waardoor deze wandeling afwijkt van de kortere om via bossen en zandwegen te komen tot knuppelpaden en de Echelkuilvijver met het oude jachthuis Misonne. Na een 6,5 km bereiken we de rustpost op de parking van de Liereman.

We verlaten de rustpost en maken we een extra lus van 8,7 km naar natuurgebied “de Korhaan” op de grens met Arendonk. De Korhaan ligt op een heuvelrug van droge zavelgrond en is een prachtig voorbeeld van een aloud Kempens heidelandschap. We keren terug naar onze rustpost op de parking de Liereman.

Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

Afstand 5: afstand 25 km waarvan +/- 61 % onverharde paden

Vertrek zoals afstand 2. Na een 2-tal km krijgen we een splitsing waardoor deze wandeling afwijkt van wandeling 2-3 en 4. Via een trage weg tussen de velden gaan we door Oosthoven naar een mooi stukje natuurgebied “het Doolhofbos” naar de voetgangersbrug aan de Laguit. Via de Dombergheide, een stukje natuurgebied met alle typische landschapselementen van de streek (heide, bos, hooiland), komen we aan onze rustpost de Baalse hei (na 6,8 km).

Na het verlaten van de rustpost gaat onze tocht verder doorheen het Turnhoutse Vennengebied naar het centrum van Ravels. Na een 6,4 km bereiken we dan rustpost “De Wouwer”.

Na het verlaten van de rustpost in het centrum van Ravels, gaan we op zoek naar de Ravelse staatsbossen. Dit brengt ons langs smalle, kronkelende zandpaadjes en verken je een gevarieerd landschap met bos, graslanden, historische vennen en heide. Beken, grachten en greppels doorkruisen het domein.

Stilaan naderen we het natuurgebied Landschap de Liereman. Maar eerst helpt een overzetvlot ons het kanaal over te steken. De wandeling gaat verder langs de oevers van het kanaal Dessel-Schoten, velden, akkers bossen om via de vijver aan het jachthuis Misonne te komen, daarna nog 10,1 km) tot aan de rustpost op de parking van de Liereman.

Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

Afstand 6: afstand 32 km waarvan +/- 75 % onverharde paden

Deze wandeling loopt volledig samen met wandeling 5 tot aan de rustpost op de parking Liereman.

Na het verlaten van deze rustpost maken we nog een extra lus van 6,1 km doorheen het reservaat de Liereman. (ingekorte versie van lus 18 km) Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

Afstand 7: afstand 40 km waarvan +/- 80 % onverharde paden

Deze wandeling loopt volledig samen met wandeling 5 tot aan de rustpost “de Wouwer”. Na het verlaten van de rustpost in het centrum van Ravels gaan we op zoek naar de Ravelse staatsbossen. Via smalle, kronkelende zandpaadjes verken je een gevarieerd landschap met bos, graslanden, historische vennen en heide. Beken, grachten en greppels doorkruisen het domein. De afstand doorheen de staatsbossen is een 2-tal km meer dan afstand 5 en 6. Stilaan naderen we het natuurgebied Landschap de Liereman. Maar eerst helpt een overzetvlot ons het kanaal over te steken. De wandeling gaat verder langs de oevers van het kanaal Dessel-Schoten, velden, akkers bossen om via de vijver aan het jachthuis Misonne te komen, na 12,1 km) tot de rustpost op de parking van de Liereman.

Na het verlaten van de rustpost maken we een extra lus van een kleine 12 km doorheen reservaat de Liereman naar een nabijgelegen natuurgebied Reenheide op grondgebied Arendonk. Via een stukje privaat gebied “landeigendom de zeshonderd” gaan we door natuurgebied de Korhaan naar onze rustpost op de parking Liereman.

Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

Afstand 8: afstand 50 km waarvan +/- 72 % onverharde paden

Deze wandeling loopt volledig samen met wandeling 5 tot aan de rustpost “de Wouwer”.

Na het verlaten van de rustpost “de Wouwer” maken we een extra lus van 9,5 km doorheen de staatsbossen en een ommetje rond het centrum van Ravels om terug aan te komen in de rustpost “de Wouwer”.

Na een 2^e maal de rustpost “de Wouwer “ te hebben bezocht loopt onze tocht verder zoals omschreven in afstand 7. Na een 12 km komen we dan toe aan onze rustpost op de parking de Liereman.

Bij het verlaten van de rustpost maken we eveneens een extra lus naar Reenheide – Korhaan zoals omschreven in afstand 7.

Na de rustpost rest nog de terugweg van 2,7 km zoals omschreven in afstand 2.

VLAANDEREN WANDELT 2023

RUSTPOSTEN

| Afstand | BAALSE HEI | DE WOUWER (1° maal) | DE WOUWER (2° maal) | PARKING LIEREMAN (1° maal) | PARKING LIEREMAN (2° maal) | REST | Werkelijke afstand |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|--------------------|
| 5 km : 650 m onverhard | | | | | | | 4,9 km |
| 7 km : 43 % onverhard | | | | 4,1 | | 2,7 | 6,8 km |
| 12 km : 65 % onverhard | | | | 4,1 | 5,6 | 2,7 | 12,4 km |
| 18 km : 75 % onverhard | | | | 6,5 | 8,7 | 2,7 | 17,9 km |
| 25 km : 61 % onverhard | 6,8 | 6,4 | | 10,1 | | 2,7 | 26 km |
| 32 km : 75 % onverhard | 6,8 | 6,4 | | 10,1 | 6,1 | 2,7 | 32,1 km |
| 40 km : 80 % onverhard | 6,8 | 6,4 | | 12,3 | 1,6 | 2,7 | 39,8 km |
| 50 km : 72% onverhard | 6,8 | 6,4 | 9,5 | 12,3 | 11,6 | 2,7 | 49,3 km |

Kookrubriek.

'Tiramisu met braambessen en vijgen.'

Soort gerecht : dessert - Moeilijksgraad : gemakkelijk



Bereiding : 15 minuten

Land : Italiaanse klassieker

Aantal personen : 6



Tiramisu met braambessen en vijgen



Ingrediënten

4 eieren
250g mascarpone
6el fijne suiker
3 koekjes cigarettes (fijn
verkruid)
200g verse braambessen
2 vijgen
bruine suiker
2el Amaretto

Tiramisu met "lange vingers" of speculoos kent iedereen, maar je kan ook tiramisu maken met heel wat andere ingrediënten. Deze fruitige versie met braambessen en vijgen is een heerlijk zomers dessert.

bereiding

Neem 6 braambessen en hou opzij, mix de rest met het vruchtvlies van de vijgen tot een mooie coulis.

Verdeel deze over de glaasjes.

Scheid de eierdooiers van de eiwitten en klop de dooiers met 3 eetl suiker op tot een lichte luchtige massa, een ruban.

Roer er vervolgens de mascarpone en de amaretto onder.

Meng er de verkruidde koekjes onder.

Klop de eiwitten stijf en meng deze voorzichtig onder het mascarponemengsel.

Verdeel deze mengeling over de glaasjes en laat ze ijskoud worden in de koelkast.

Werk nét voor het serveren af met de overgebleven braambessen en een snufje bruine suiker.



Smakelijk Eten ! Patricia

Kookrubriek.

'Kaastaart met aardbeien en rabarber.'

Soort gerecht : dessert - Moeilijksgraad : gemakkelijk



Bereiding : 50 minuten / opstijven 4 uur



Aantal : 8 personen

Kaastaart met aardbeien en rabarber

Kokke



rellen



Recept

Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed een springvorm met bakpapier. Verkruiemel de koekjes. Smelt de boter en meng er de koekkruiemels door.

Verdeel het koekmengsel over de bodem van de vorm en druk goed aan met de achterkant van een lepel. Zet 10 minuten in de oven. Laat afkoelen in de vorm.

Klop de slagroom stijf met 6 el suiker en de vanillesuiker. Meng met de plattekaas. Week 12 g gelatine in koud water. Pers de citroenen en verwarm het sap.

Knijp de gelatine uit en los 'm op in het citroensap. Roer het sap door het plattekaasmengsel. Schep het mengsel op de koekbodem en laat ten minste 4 uur opstijven in de koelkast.

Spoel de aardbeien, verwijder de kroontjes en snij de vruchten in stukjes. Schil de rabarber, snij 'm in heel kleine blokjes. Breng de rabarber met de helft van de aardbeien, het sap van ½ limoen, 100 ml water en 4 el suiker aan de kook en laat gaarstoven. Week de resterende gelatine in koud water, knijp uit en los op in de warme coulis.

Verdeel de rest van de aardbeien over de taart. Overgiet met de coulis. Zet in de koelkast tot ook de coulis opgesteven is.

Smakelijk Eten !

Patricia

WANDELVERENIGING VILT ORGANISEERT



Bloesem2daagse

langs de Limburgse fruitbomen

**10e
jubileum-
editie**



**ONLINE
inschrijven via QR**
Deelname, 2daagse € 9
(incl. Limburgse lekkernij)
Dagtocht € 5, Bondsleden
€ 1 korting

**'s ZONDAGS
5e BOEMTOCHT**
voor de jeugd
6 - 14 JAAR

WEEKEND 22/23 APRIL 2023

Vertrek en finish

Zaal Amicitia
Bredeweg 25
6262 NX Banholt

Gratis parkeren in directe om-
geving. Volg borden en aan-
wijzingen verkeersregelaars.

42 km

Starten
07:00 tot
09:00 uur

28 km

Starten
07:00 tot
10:00 uur

21 km

Starten
07:00 tot
12:00 uur

14 km

Starten
07:00 tot
12:00 uur

8 km

Starten
09:00 tot
13:00 uur

NB Finish sluit om 18:00 uur.

zie voor alle info www.wandelverenigingvilt.nl