

Drukwerk tegen verlaagde taks
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amandsberg

Jaargang 34 nr. 2 – juni 2024

Verantwoordelijke uitgever:

De Jaeger Guy
Sint-Baafskouterstraat 94,
9040 Sint-Amandsberg (België)



bpost

PB-PP / B – 31121
BELGIË(N) – BELGIQUE
Erk.-nr P 904092

't verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de “Belgisch - Nederlandse Wandelverbroedering”



Foto : Vlaanderen Wandelt Zonnebeke 2024 – Brothers in Arms Memorial Park

Voorkeurtocht!

Zaterdag 10 augustus 2024.

Brugelette (Provincie Henegouwen)

50ème Marche de la Vallée de la Dendre.

Jubileumtocht!

Organisatie : Les Sucriers de Brugelette.

't Verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de "Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering"



Aangesloten bij "Wandelsport Vlaanderen" (WSVL) nr. 7307
Aangesloten bij de "Sportraad Destelbergen"



Bestuur	Inhoud clubblad
<p><u>Voorzitter/Secretaris</u></p> <p>De Jaeger Guy Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Penningmeester/Verslaggever</u></p> <p>Mauws Greta Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Greta.mauws@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Public relations/Webmaster</u></p> <p>De Jaeger Alexander Sint – Baafskouterstraat 90 9040 Sint – Amandsberg Tel: 0495/18.20.29 Vanuit Nederland 0032-495182029 Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p>	<p><u>Pagina:</u></p> <p>3 Woordje van de voorzitter.</p> <p>4 – 5 Clubprogramma 2024.</p> <p>6 – 7 De wandelende pen. Wandelen in het ongekende!</p> <p>8 – 9 De wandelende pen. Daguitstap Oostende.</p> <p>10 45^{ste} Kastelentocht Vinderhoute.</p> <p>11 Zomertocht Bottelare.</p> <p>12 54^{ste} Wondelgem Wandelt.</p>
website / e-mail	clublokaal
<p>www.belgnedwandelverbroedering.be</p> <p>info@belgnedwandelverbroedering.be</p>	<p>Sportbar 't Meer Koedreef 3 9070 Destelbergen</p>

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is maandag 27 mei als ik me alweer aan mijn schrijftafel zet voor mijn zoveelste voorwoord. Gisteren, zondag 26 mei, heb ik als wandelaar een fenomenale wandeldag beleefd. En daar moesten we zelfs geen verre verplaatsing voor doen. De '30^{ste} Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck' te Wetteren, een organisatie van W.S.V. Wetteren, stond al van begin dit jaar vast in mijn programma. In de wandelkalender stond als korte parkoersbeschrijving het volgende: "Wandelen langs boom- en rozenkwekerijen in volle lentetooi". Van dat laatste was er echter niets te merken. Met een bewolkte hemel en wat regen begonnen we aan een 18 km. lange survivaltocht. Voor deze jubileumtocht had de parkoersmeester een voor ons totaal nieuw parkoers uitgestippeld naar Massemen en Oordegem. We vertrokken via de Grote Markt richting het station van Wetteren waar we via de voetgangersbrug de sporen overstaken. Kort daarna gingen we al de uitgestrekte boomplantages in. Vanaf nu tot het einde zouden we één van de allermooiste parkoersen bewandelen die we dit jaar al gewandeld hebben.

Het eerste pad dat er wat drassig bij lag deed ons het ergste vrezen voor het verder verloop van de tocht. Onze vrees werd bewaarheid. Wat we onder de voeten kregen was om duimen en vingers en de modder van af te likken. Wel 90% van de wandeling was een echte survivaltocht over meestal verzopen modderige paden. Telkens was het eerst uitkijken en dan beslissen welke kant van het pad we zouden nemen om zo weinig mogelijk gevaar te lopen ergens weg te glijden. Maar soms konden we die keuze zelfs niet maken en moesten we dwars door de verzopen vette grond. Het was dan ook meestal het verstand op nul en hopen dat we zonder kleerscheuren het einde van het pad bereikten. We hebben de laatste twee jaar al veel tochten meegedaan waar we ons hachje hebben moeten redden wegens slipgevaar, maar deze tocht komt zeker in de top 3. De rustpost in Massemen kwam dan ook tweemaal op tijd om de innerlijke mens te versterken. Toen het op het einde opnieuw begon te regenen en we plotseling een bos indoken was een schietgebed meer dan op zijn plaats. Modder, modder en nog eens modder, met gevaarlijke stukken waar je niet wist wat de ondergrond was. Na de wandeling had ik maar één woord voor deze tocht: SUBLIEM, echt SUBLIEM!

Toen ik daarna hoorde dat er minstens vijfhonderd pijltjes hingen dan moet ik de mensen die daar voor ingestaan hebben bijzonder danken. Je moet het

maar doen in zo'n verschrikkelijke omstandigheden. Deze 'Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck' is er één geworden die met grote gouden letters mag bijgeschreven worden in de rijke clubgeschiedenis van W.S.V. Wetteren. Wijlen Alfons De Maesschalck zal vanuit zijn hemelbed tevreden hebben toegekeken bij het drinken van een Lam Gods, ook ik heb dat na afloop gedaan. Bedankt bestuur en medewerkers van W.S.V. Wetteren, voor de 'echte' wandelaars was dat nog eens een superhoogdag!

Hoeveel wandeltochten ik intussen bij W.S.V. Wetteren heb meegedaan weet ik niet, wat ik wel weet is, dat mijn eerste officiële wandeltocht bij deze club was. Daarvoor moet ik 47 jaar terug in de tijd gaan. Op zondag 27 maart 1977 wandelde ik in Wetteren mijn eerste marathon. Na een gesprek met hun voorzitter, wijlen Alfons De Maesschalck, maakte ik me direct lid van de club. 47 jaar later was ik daar opnieuw van de partij, op naar de 50 jaar!

Als dit clubblad in jullie brievenbus valt en te lezen is op onze website zal het begin juli zijn. Intussen zijn alle wandelclubs de laatste hand aan het leggen aan hun organisatieprogramma voor 2025. Niemand weet echter hoe het georganiseerd wandelen zal evolueren. Nu ook nog eens de gedrukte wandelkalender 'Walking in Belgium' verdwijnt, zijn de meningen verdeeld of dit een impact zal hebben op het aantal deelnemers. Eén zaak zou ik aan alle leden willen meegeven, ga zoveel mogelijk wandelen bij 'echte actieve wandelclubs'!

Intussen staat voor velen een welverdiende vakantie voor de deur. Wij gaan voor de derde keer een week naar Nederland. Na Baarschot (Noord-Brabant) en De Lutte (Overijssel) verblijven we nu in Edam (Noord-Holland). Heeft sinds corona de wandelsport in Nederland ook een flinke duik naar beneden genomen, we gaan nu van langs om meer zelf op ontdekking. Zo hebben we op bepaalde plaatsen al meer ontdekt dan dat we op georganiseerde wandeltochten te zien kregen. Wandelen is voor mij nog altijd iets zien, iets ontdekken, iets beleven! Daarom een hartelijk woord van dank aan de wandelclubs die deze zaken nog in hun organisatie steken!

Aan iedereen een fijne vakantie toegewenst.

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.

clubprogramma 2024.

Kalender.

zondag 21 juli 2024 Voorkeurtocht!	Zomertocht Bottelare Provincie Oost-Vlaanderen	www.florastappersgent.be
zondag 04 augustus 2024 Voorkeurtocht!	45 ^{ste} Kastelentocht Vinderhoute Provincie Oost-Vlaanderen	www.reigerstappers.be
zaterdag 10 augustus 2024 Voorkeurtocht! Jubileumtocht!	50 ^{ème} Marche de la Vallée de la Dendre Brugelette Provincie Henegouwen	www.lessuciersdebrugelette. clubdemarche.com
zondag 11 augustus 2024 Voorkeurtocht!	Dwars door de Vlaamse Ardennen Oudenaarde Provincie Oost-Vlaanderen	www.hanskedekrijger.be
donderdag 15 augustus '24 Voorkeurtocht!	6 ^{de} Oogsttocht Sint-Lievens-Houtem Provincie Oost-Vlaanderen	www.landvanrhode.be
zondag 18 augustus 2024 Voorkeurtocht!	Barbierbeektocht Kruibeke Provincie Oost-Vlaanderen	www.delachendeklomp.be
zaterdag 24 augustus '24 Voorkeurtocht!	Voettochtenklassieker Laarne Provincie Oost-Vlaanderen	zie website Wandelsport Vlaanderen
zondag 01 september 2024 Voorkeurtocht!	Merelbeekse Wandeltocht Merelbeke Provincie Oost-Vlaanderen	www.pwcmerebeke.be
zondag 08 september 2024 Voorkeurtocht!	Indian Summer wandeltocht Zaffelare Provincie Oost-Vlaanderen	www.feestcomiteoosteinde.be
zondag 15 september 2024 Voorkeurtocht!	42 ^{ste} Cantecleermarsen De Gordel der Leiestreek Deinze Provincie Oost-Vlaanderen	www.wnd140.be
zondag 06 oktober 2024 Voorkeurtocht!	Herfsttocht Evergem Provincie Oost-Vlaanderen	www.wandelclubalkontent.be
zondag 13 oktober 2024 Voorkeurtocht!	51 ^{ste} Oktober- en Kastanjetochten Waasmunster Provincie Oost-Vlaanderen	zie website Wandelsport Vlaanderen
zondag 27 oktober 2024 Gezamenlijke wandeling! Allen op post!	68 ^{ste} Voettochten der Tuinbouwstreek Wetteren Provincie Oost-Vlaanderen	informatie volgt per mail

Clubprogramma 2024.

Kalender.

donderdag 07 november 24 Allen op post!	Ledenvergadering Sportbar 't Meer Destelbergen	uitnodiging volgt
maandag 11 november '24 Met onze medewerking! Allen op post!	Gezinswandeling Destelbergen Provincie Oost-Vlaanderen	uitnodiging volgt
zondag 08 december 2024 Voorkeurtocht!	Marche Provinciale de Liège Ouffet Provincie Luik	www.cp-liège.be
zaterdag 14 december '24 Voorkeurtocht! Allen op post!	Eindejaaruittap in Gent t.g.v. 'Gent bij Nacht' 'Gent in Kerstsfeer' Provincie Oost-Vlaanderen	informatie wordt gegeven op de ledenvergadering!



De wandelende pen.

Wandelen in het ongekende!

Nu er vanaf volgend jaar geen gedrukte Vlaamse wandelkalender meer op de markt zal komen en ik geen goesting heb uren voor het computerscherm te gaan zitten om mijn wandelprogramma en zelfs het clubprogramma op te stellen, ben ik stilaan op zoek naar alternatieven. Na 47 jaar wandelen heb ik het trouwens op sommige plaatsen wel allemaal gezien. Heb ik tijdens de coronapandemie het wandelen via het knooppuntennetwerk ontdekt, sinds kort heb ik ook de website van de 'Dienst van Toerisme Oost-Vlaanderen' ontdekt waar heel wat bewegwijzerde wandelroutes te vinden zijn. Ook de andere Vlaamse provincies hebben zo'n website. En zo kwam ik tot de vaststelling dat er in heel Vlaanderen misschien wel meer dan honderd bewegwijzerde wandelroutes zijn. Van stadswandelingen tot natuurwandelingen, van gemakkelijke tot heuvelachtige wandelingen, van een kleine afstand tot een grotere, sommigen kan men zelfs combineren. Eén van de eerste wandelingen die ik op de website tegenkwam was de 'Albijn Van den Abeele Wandelroute' in Sint-Martens-Latem. In de reeks bewegwijzerde wandelingen in de Leiestreek leek me dat een ideale kennismaking met zo'n wandelingen. En met een afstand van 9 km. was dit ideaal voor een middagje uit. En zo vertrokken we op donderdagmiddag 09 mei met de bus naar Sint-Martens-Latem. Op deze zonovergoten middag deden de terrasjes gouden zaken, maar dat zou voor na de wandeling zijn.



Foto: Wikipedia

Eerst iets meer over 'Albijn Van den Abeele'. 'Albijn Van den Abeele', geboren te Sint-Martens-Latem op 27 augustus 1835 en aldaar overleden op 16 november 1918 was een Vlaamse schrijver en kunstschilder uit de Latemse school. Hij was aanvankelijk schrijver van dorpsromans. Hij begon pas op veertigjarige leeftijd te schilderen. In zijn eerste werken domineren de zwart- bruintonaliteiten. Vanaf 1890 begon hij met zijn serie bosgezichten waarin nieuwe en verfijnde kleurschakeringen naar voren traden. Hij schilderde met veel nauwgezetheid

vooral natuurgezichten en landschappen. Hij bouwde ook een politieke carrière uit. Hij werd gemeenteraadslid in 1863, schepen in 1867, alsook burgemeester van 1869 tot 1876 van Sint-Martens-Latem. Nadien werd hij gemeentesecretaris van zowel Latem als van Afsnee.

We begonnen de wandeling in de K.L. Maenhoutstraat, zowat de belangrijkste straat van Sint-Martens-Latem. Via een kronkelend pad kwamen we aan de 'Koutermolen', zowat het pronkstuk van de gemeente.

De Latemse 'Koutermolen' of 'Sint-Baafsmolen', een houten staakmolen met gesloten voet wordt voor het eerst vermeld in 1373. Hij behoorde toe aan de Sint-Baafsabdij van Gent. In 1614 werd hij vervangen door de huidige molen die bleef draaien tot 1955. Na een grondige restauratie in 2008 kan je de molen opnieuw bewonderen elke derde zondag van de maand tussen 13u30 en 17u00 of op afspraak voor groepen en scholen. De molen is sinds 1946 een beschermd monument.



Foto: Wikipedia

Vandaar ging het naar het dorp. Via een pad achter de kerk kwamen we voor de eerste maal aan de Leie. We dwarsten nu de Meersstraat om via een onverhard wandelpad de 'Latemse meersen' in te gaan.

De wandelende pen.

Wandelen in het ongekende!

De **'Latemse meersen'** is een natuurgebied in een meander van de Leie in Sint-Martens-Latem. Het gebied vormt in het kader van het project 'Levende Leie' een geheel met de 'Keuzemeersen' en de 'Leernse meersen' die zich situeren aan beide zijden van de meander op de andere oever. Van het gehele gebied van 284 hectare is 43 hectare natuurgebied.

Het typische meersenlandschap bleef bewaard als overstromingsgebied bij het rechttrekken van de Leie in 1846. Het gebied bevat een slotensysteem uit de vroege middeleeuwen die uitkomen op de Meersbeek. Vanaf 1985 werden de gronden door de gemeente aangekocht om er visvijvers te graven. Dit ging echter niet door en uiteindelijk werden de gronden in 1992 aan Natuurpunt in beheer gegeven. Het gebied is een typisch gemengd gebied met natte hooilanden en weilanden met broekbossen. Door de meersen loopt een wandelpad.



Foto: Vlaamse Landmaatschappij

Via dit pad doorkruisten we volledig de 'Latemse meersen', werkelijk prachtig! Op het einde wandelden we evenwijdig met de Leie, idyllisch mooi! Via één van de statige dreven en een aantal heel smalle paadjes kwamen we terug in het dorp van Sint-Martens-Latem. Op het terras van 'Brasserie Terrazza' dronk ik een **'Paalsteen'**, gebrouwen in een Latemse brouwerij.

Het is ondertussen al een eeuw geleden dat er nog eens gerstenat uit een Latemse brouwerij vloeide. In 1889 telde de gemeente twee kleine landbouwbrouwerijen, maar die gaven er enkele jaren later al de brui aan. Met de oude 'Brouwerij van Vital De Brabandere' was er nog eentje, maar toen de

Duitsers het koper van de ketels opeisten tijdens de Eerste Wereldoorlog, gingen ook daar de kranen toe. De voorbije eeuw kon je nergens nog een Latemse biertje drinken, maar Bram De Pauw, David Van Grembergen, Geert Mertens en Pierre Depuydt brengen hier nu verandering is.

Het idee ontstond in 2015 tijdens de jaarlijkse feesten in het doodlopende straatje Paalsteen. Na veel experimenteren werd het eerste lekkere bier gebrouwen op 04 mei 2016. Dit werd voor het eerst geschonken op de wijkfeesten enkele maanden later. Plaatselijk kunstenaar Arne Quinze ontwierp het etiket. **'Paalsteen'** is een blond, droog en licht fruitig biertje met 6,5% alcoholpercentage dat gemakkelijk drinkt.



Een mooie natuur- en cultuurwandeling, mooi zomers weertje en een lekkere culinaire afsluiter, meer moet dat op mijn leeftijd niet meer zijn!

Volgend jaar gaan we deze wandeling zeker eens doen als clubactiviteit. En voor de vrienden van vzw Hartzorg zal ik zeker nog eens op verkenning gaan voor een verkorte versie van deze wandeling.

Jullie verslaggever,

GUY DE JAEGER.

De wandelende pen.

Daguitstap Oostende.

In navolging van het voorgaand artikel wil ik met volgende bijdrage aantonen dat Greta en ik niet stil zitten. We nemen dan ook iedere kans te baat om op ontdekking te gaan en nieuwe zaken te leren kennen. En zo stond op zaterdag 15 juni een daguitstap naar Oostende gepland, georganiseerd door de vzw Hartzorg, de vereniging van hartpatiënten van het AZ Sint-Lucas. Om 08u30 vertrokken we met de bus op de parking van de P.&R. Oostakker. Het was bewolkt maar droog weer. In de cafetaria Walrave te Raversijde werden we verwelkomd met koffie en een koffiekoek. Na de innerlijke mens versterkt te hebben bezochten we het nabijgelegen 'Openluchtmuseum Atlantikwall'.

'Atlantikwall Raversijde' is één van de best bewaarde delen van de Duitse verdedigingslinie. Het is een geheel van meer dan zestig bunkers, open en ondergrondse gangen, observatieposten, en geschutopstellingen gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog, die gedeeltelijk in hun oorspronkelijke staat werden gerestaureerd. Ze bleven bewaard omdat Prins Karel, de eigenaar van de gronden, zich tegen de afbraak bleef verzetten.

Hier is ook de best bewaarde Duitse kustbatterij uit de Eerste Wereldoorlog te zien, namelijk de 'batterij Aachen' uit 1915, waarvan twee observatieposten, vier geschutstellingen en een bomvrije schuilplaats zijn bewaard gebleven. Met de bouw van de batterij werd gestart op 08 januari 1915 en eind april 1915 was ze reeds operationeel.



Foto: website Middelkerke

Van het 'Stützpunkt Bensberg' uit de Tweede Wereldoorlog zijn personeelsbunkers en accommodaties bewaard. Ze werden gebruikt door Duitse geniesoldaten die instonden voor de bunkerbouw.

De goed bewaarde stellingen van de 'batterij Saltzwedelneu' uit 1941 verdedigden oorspronkelijk

de Oostendse haven en werden na 1942 ingeschakeld in de Atlantikwall.



Foto: Wikipedia

In het eerste gedeelte van ons bezoek maakten we kennis met een uniek gebied zo dicht bij de zee. Hier waren de stellingen uit de Eerste Wereldoorlog te zien zoals hierboven aangehaald. We merkten de vele afgesloten onderaardse gangen op. Wat zou hier nog allemaal onder de grond lopen en zitten?

In het tweede gedeelte wandelden we meer onder dan boven de grond. Via smalle lage loopgraven gingen we dwars door het domein. Het aantal trappen dat we daar gedaan hebben waren niet te tellen. Op onze weg konden we een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog bezoeken. Ze gaven ons een idee van hoe het leven van de soldaten, van de officieren en van het medisch personeel was.

Na dit indrukwekkend en leerrijk bezoek werden we rond de middag opnieuw verwacht in restaurant Walrave voor de lunch. Na genoten te hebben van al het lekkers was het stilaan tijd om onze weg verder te zetten. Het ging nu met de bus naar Oostende waar we vrij waren tot 18u00. Hadden we droog weer gehad voor het bezoek aan de Atlantikwall, toen we in Oostende uit de bus stapten begon het te regenen. Greta en ik hebben toch nog een flinke wandeling door Oostende en op de dijk gemaakt. Om even te schuilen voor de regen vielen onze ogen op een bruin cafeetje, het 'Beethoven's Café'. Met afwisselend zeemansliederen en hits uit vervlogen tijden van 'Radio Noordzee' lieten we ons de 'Keyte Oostendse Tripel' smaken.

De wandelende pen.

Daguitstap Oostende.

Dit bier wordt gebrouwen in de familiale 'Brouwerij Strubbe' gelegen in de West-Vlaamse gemeente Ichtegem. In 1830 startte Carolus Strubbe in Ichtegem een boerderijbrouwerij 'De Maagd van Gent'. In die tijd verbouwden veel brouwers in de zomermaanden zelf de noodzakelijke grondstoffen die in de wintermaanden gebruikt werden om te brouwen. De derde generatie veranderde de naam in de huidige naam 'Brouwerij Strubbe'. Intussen zitten we al in de zevende generatie. In 2008 kwam Stefan Strubbe aan het roer van de brouwerij te staan.

Tot het einde van de Eerste Wereldoorlog werd er enkel bier met hoge gisting gebrouwen, twee soorten, enkel bier (2%) en dobbelbier (4%). Vervolgens werd begonnen met het brouwen van lagegistingsbieren, eerst Bock en daarna pils. Daarnaast werd het populaire 'Hengstenbier' gebrouwen. Het oude recept van dit bier ligt aan de basis van het huidige 'Ichtegem's Oud Bruin'. Intussen worden in deze brouwerij 34 bieren gebrouwen, verschillende in opdracht van. Tot 1999 werd in de brouwerij ook water en limonade geproduceerd, maar de productie werd stopgezet om de uitbreiding van de bottellijn mogelijk te maken.

De 'Keyte Oostendse Tripel' die we hadden gedronken wordt voor de eerste maal gebrouwen in 2004 ter gelegenheid van de herdenking van het 'Beleg van Oostende'. Vanaf 2007 komt er de 'Keyte Dobbel-Tripel' bij. Beide bieren worden gebrouwen in opdracht van biervereniging 'De Oostendse Bierjutters'. Intussen is een derde variant op de markt, de 'Keyte Kriek-Magic', een fruitbier.



Foto: Brouwerij Strubbe

Na een fijne dag aan zee was het stilaan tijd om de terugreis aan te vatten. De terugreis verliep vlot tot we in een onweer terechtkwamen. Maar de chauffeur bracht ons feilloos terug in Oostakker. Meer dan ooit besef ik opnieuw dat we nooit alles in Vlaanderen en in België gezien en geproefd zullen hebben!

Jullie verslaggever,

GUY DE JAEGER.





Zondag 4 augustus 2024

**45^{ste} Kastelentocht Vinderhoute (herdenking E. Bakeland)
Organisatie : Reigerstappers Vinderhoute VZW**



Startzaal : Gemeentelijk sportcentrum, Neerstraat 37, 9921 Vinderhoute

Afstanden : 5 – 6 – 9 – 11 – 16 – 20 – 25 km



De 5 km is rolstoel toegankelijk, gaat via de Kasteellaan richting Van Vlaenderensmolen en keert terug via dorp en kerk. De 6 km volgt hetzelfde traject, maar gaat bij de terugkeer door het bosje van Kasteel Blauwhuys.

De 9 km en de 11 km gaat over de Speybrug, daarna via het bos naar de Groene Velden en verder via domein Claeys-Bouaert met kasteel, naar de rustpost 't Geestje. De terugtocht van de 9 km en de 11 km gaat door de Vinderhoutse bossen terug naar de startzaal, waarbij de 11 km nog een ommetje maakt langs kasteel Schouwbroek.

De 16 km volgt het traject van de 11 km maar doet voorafgaand eerst de lus van de 6 km. De 20 km is een combinatie van eerst de 6 km, het traject van de 9 km, maakt vanaf de rustpost een prachtige lus door het Natuurreservaat de Bourgoyen-Ossemeersen.

De 25 km doet eerst een lus in Vinderhoute naar de Zuurhoek en Van Vlaenderensmolen daarna via een stukje Oude Kale vallei richting Kasteel Blauwhuys naar startzaal. Vervolgens wordt het traject van de 11 km gevolgd tot rustpost 't Geestje, van hieruit eveneens de lus naar Bourgoyen-Ossemeersen.



De kerk in Vinderhoute zal ook geopend zijn!

Aanvang inschrijvingen vanaf 7 u



Zomertocht

Natuur- en gezinswandeling én de "50 km van Bottelare"

Zondag 21 juli 2024

Afstanden: 4, 7, 10, 14, 21, 30 of 50 km

Vrije start: van 6 u. tot 15 u.

Aankomst vóór 18 u.

(50 km tot 8.00 u. - 30 km tot 12 u. en 21 km tot 13 u.)

Inschrijven: Patrokring, Koningin Astridlaan 24, Bottelare

Prijs: 7-10-14-21-30 km: € 1.50 leden/ € 3.00 niet-leden Kinderen - 12 j. GRATIS

50 km: € 8.00 leden/ € 10.00 niet-leden

50 km met voorinschrijving tot 15 juli via www.florastappersgent.be:

€ 7.00 leden/ € 9,00 niet-leden

50 km - incl. bevoorradingen en bagagetransport

3de wandeling op spaarkaart.
Deze geeft, na 5 organisaties van Florastappers Gent vzw,
recht op een passend geschenk



www.florastappersgent.be

Verantwoordelijke uitgever : G. Devlieger, Jozef Wauterstraat 17, 9050 Gentbrugge tel 09 231 48 64



54^{STE}
WONDELGEM
WANDELT

25^{STE}
WONDELGEM
FIEET

DAVIDSFONDS
Wondelgem

**gent: SAAMEN
AAN ZET**
met de steun van de Stad Gent

GEZINSSPORT
VLAANDEREN

ZONDAG
18 AUG.
2024

ZAAL DE ZULLE
BOTESTRAAT 98
9032 WONDELGEM

INFO: NADINE LENSSENS

FRANS LOUWERSSTRAAT 13 - 9032 WONDELGEM

09 253 64 36