

Drukwerk tegen verlaagde taks  
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amandsberg

Jaargang 30 nr. 1 – maart 2020

Verantwoordelijke uitgever:

De Jaeger Guy  
Sint-Baafskouterstraat 94,  
9040 Sint-Amandsberg (België)



PB-PP / B – 31121  
BELGIË(N) – BELGIQUE  
Erk.-nr P 904092

# 't verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de “**Belgisch - Nederlandse Wandelverbroeding**”



Foto: Péronnes-lez-Antoing (Henegouwen) – Fotograaf: Alexis

## Voorkeurtocht!

(alle info verder in dit clubblad)

ZONDAG 21 juni 2020

Spa

Marche Nationale F.F.B.M.P.

Nationale Wandeldag F.F.B.M.P.

# 't Verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van "De Belgisch-Nederlandse Wandelverbodering"

Aangesloten bij "Wandelsport Vlaanderen" (WSVL) nr. 3001  
Aangesloten bij het "Internationaal Volkssport Verbond" (I.V.V.)  
Aangesloten bij de "Sportraad Destelbergen"

## Bestuur / Contact

### Voorzitter/Secretaris

De Jaeger Guy  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347  
Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbodering.be

### Penningmeester/Verslaggever

Mauws Greta  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347  
Greta.mauws@belgnedwandelverbodering.be

### Public relations/Webmaster

De Jaeger Alexander  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 0495/18.20.29 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-495182029  
Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbodering.be

### Website/e-mail

www.belgnedwandelverbodering.be  
info@belgnedwandelverbodering.be

## Inhoud clubblad

3	Woordje van de voorzitter.
4	In Memoriam.
4 – 5	In Leegloopmemoriam.
6	Voorkeurtochten : inleiding.
7 – 10	Voorkeurtochten tot eind juni 2020.
10	Startplaatswijzigingen!
11	Datumwijziging! – Geannuleerde wandeltochten!
12	De Wandelende Pen.

## Clublokaal

Sportbar 't Meer  
Koedreef 3  
9070 Destelbergen

## Woordje van de voorzitter.

Beste leden en vrienden,  
Beste sympathisanten,  
Mevrouw, Mijnheer,

Normaal gezien zou ik voor dit clubblad geen voorwoord schrijven. Het hierna volgend "In Memoriam" was veel belangrijker om het clubblad mee te openen. Het "COVID 19 – coronavirus" heeft me er toe verplicht toch een klein voorwoord te schrijven. In de eerste plaats ben ik bezorgd om jullie allen. Ik hoop, beste leden en vrienden, beste sympathisanten, mevrouw, mijnheer, dat het met jullie allen goed gaat. Mocht dit niet het geval zijn laat me a.u.b. iets weten via [info@belgnedwanderverbroedering.be](mailto:info@belgnedwanderverbroedering.be).

We zijn intussen eind maart, Greta en ik hebben dit jaar nog aan geen enkele officiële wandeltocht deelgenomen. Het slechte weer en enkele familiale verplichtingen in de maanden januari en februari en nu de coronacrisis in maart hebben er voor gezorgd dat ik de slechtste start van een wandeljaar meemaak in 43 jaar. Alleen voor de twee geleide wandelingen van vzw Hartzorg (de vereniging van hartpatiënten van het AZ Sint-Lucas te Gent) en voor de verkenning van het parkoers voor de "Te Gekke Wandeling" te Gent, heb ik al de wandelschoenen aangetrokken. Sinds enkele dagen heb ik ze definitief opgeborgen, voor hoelang weet ik niet!

Intussen wens ik toch even de secretariaten en de bestuursorganen van de verschillende wandelfederaties te danken om ons up-to-date in te lichten over de toestand en de gevolgen die deze coronacrisis heeft en zal hebben op de wandelsport. Op alle bonds- en clubsecretariaten moeten het hectische tijden zijn. Overal zal dezelfde vraag gesteld worden : "Hoe moet het nu verder?", niemand die daar op dit moment een antwoord kan op geven.

Ik wens te besluiten met jullie allen het allerbeste toe te wensen, zorg goed voor elkaar!

Van een bezorgde voorzitter en zijn gezin,

Greta, Alexander, Guy.

**!?"Te gekke wandeling" !?"**

**Zaterdag 03 oktober 2020**



[www.tegek.be](http://www.tegek.be)

[www.belgnedwanderverbroedering.be](http://www.belgnedwanderverbroedering.be)

## In Memoriam.

Het is zaterdagmorgen 15 februari iets na tien uur. In plaats van de bus te nemen naar Flanders Expo om de "Fiets en Wandelbeurs" te gaan bezoeken, neem ik de bus naar het "Crematorium Westlede" te Lochristi voor een afscheidsplechtigheid. Het is de afscheidsplechtigheid voor Thomas, ons veel te vroeg overleden op negenentwintigjarige leeftijd. Toen ik om half elf de inkomhal van het crematorium betrad was er al heel wat volk aanwezig. Enkel waren getooid met een t-shirt, pullover of sjaal met de kleuren van KAA Gent. Thomas was een trouwe supporter van KAA Gent en lid van supportersclub "Nie Pleue". Naar mate het uur van de plechtigheid naderde kwamen van langs om meer Buffalosupporters de inkomhal binnen, enkele met een vlag van een supportersvereniging. Stoere bonken die de avond voordien misschien nog hun ploeg naar de overwinning hadden geschreeuwd in het verre Eupen. Nu stonden ook zij aan de grond genageld, één van hun trouwe makkers moesten ze uit handen geven. Enkele minuten voor de plechtigheid gingen de vaandeldragers de aula waar de plechtigheid zou plaats vinden binnen. Toen de deuren van de aula werden open gedaan kon je in de bomvolle inkomhal een speld horen vallen. De vaandeldragers hadden zich achter de urne opgesteld. Zachte muziek begeleidde de talrijke aanwezigen naar binnen.

De eerste woorden van de ceremoniemeester waren er al die door merg en been gingen. Wat een zachte, warme stem had die man. Met de woorden : "Dag Thomas" begon hij de plechtigheid. "Waarom jij, de altijd vrolijke, goedlachse Thomas?". Dan richtte hij zich tot zijn vader en zus. Tien jaar geleden hadden zij hun echtgenote en moeder verloren, kanker. Nu moesten ze hun zoon en broer afgeven, leukemie. Tussen de vele – soms hartverscheurende – getuigenissen werden foto's geprojecteerd, bij zijn familie, met vrienden en werkmakkers, maar vooral van vele momenten als Buffalosupporter. Het moet een fantastische jongen geweest zijn. En dan zit je daar, tussen zoveel rouwenden, vooruit te staren naar zoveel foto's van zoveel mooie momenten. En plots is er dan die leegte. De ceremoniemeester nam zijn tijd en zei dat ook : "Thomas, we blijven nog even bij jou". Hij besloot met een gedicht van Rob De Nijs : "Nee Thomas, je bent niet weg, je blijft altijd bij ons, in ons hart". De ceremoniemeester besloot met alle aanwezigen te bedanken en vooral de vaandeldragers die gedurende een uur rechtstaand een erehaag hadden gevormd. We werden uitgenodigd de familie te groeten. En dan kwam het moment dat niemand zal vergeten. Wie toen nog geen traan had weggepinkt was er aan voor de moeite. De eerste muzikant van het muzikaal slotakkoord van de plechtigheid liet zelfs de stoerste Buffalosupporter niet onberoerd : "Mia van Gorki". Een moment waarbij iedereen onder zijn warme jas, kippenviel kreeg. Een mooi afscheid van een fantastische jongen : "Thomas, waarom jij?".

Op weg naar de bus stelde ik me dezelfde vraag : "Waarom jij, Thomas?". Een vraag die voor eeuwig onbeantwoord zal blijven! Veel sterkte aan de familie.

GUY

## In Leegloopmemoriam.

De plaatselijke en nationale bewindvoerders en vele sectorale organisaties roepen van langs om meer op om bij de plaatselijke kleine middenstanders inkopen te doen. Ze willen zelfs hun steun op allerlei vlakken verhogen aan jonge beginnende middenstanders. In werkelijkheid gebeurt er niets en in veel gemeenten verdwijnen de kleine handelszaken als sneeuw voor de zon. In Heusden was de Tramstraat ooit het kloppend hart van de gemeente. Zelfs vanuit de omliggende gemeenten kwamen de mensen naar Heusden om in de Tramstraat hun inkopen te doen. Op de jaarlijkse braderij waar we als wandelclub nog met een informatiestand gestaan hebben was het op de koppen lopen. Jaar na jaar verdwenen er schitterende handelszaken. Hoelang zullen diegenen die er nu nog zijn zich kunnen handhaven en aan het geld kunnen weerstaan die grote projectontwikkelaars bieden voor hun meestal verouderd handelspand? Zo verdwijnen er oude dorpsgezichten en komen er nieuwbouwprojecten met huur en/of kooprijzen die de gewone burger zich niet kan permitteren.

## In leegloopmemoriam.

Wat met de Tramstraat in Heusden is gebeurd is nu ook aan het gebeuren met de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Toen ik een klein ventje was, was deze steenweg zoals vele invalswegen naar Gent een bloeiende winkelstraat. Vanaf de Potuit tot aan de Dampoort was het de ene handelszaak naast de andere. Ooit waren er zestien cafés op deze steenweg, nu heb je er zelfs geen hand vol meer! Door de jaren heen verdwenen ook bakkers, slaggers, zuivelhandels en viswinkels uit het straatbeeld. Ook voor duurder winkels van merkkledij, schoenen en lingerie was er op den duur geen toekomst meer op deze steenweg. Op zaterdagavond 22 februari heeft nog zo'n icoon op deze steenweg zijn deuren gesloten, moeten sluiten! Ik laat de zaakvoerder even aan het woord.

Beste klanten,

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking in de 30 jaren dat ik Cliplijn had. In 1990 richtte ik, na een grote renovatie, Cliplijn op. Een winkel met veel specialekes, maar met een grote service. Vele klanten vonden de weg naar Cliplijn, maar op 22 februari 2020 moet ik, met pijn in het hart, mijn winkel sluiten, omdat een sociale bouwmaatschappij er zes sociale appartementen wil bouwen. De winkel verhuizen is niet zo evident, maar ik heb gezorgd dat de printer- en fotokopiemachine kan verhuizen naar een andere winkel in dezelfde straat. Ik heb mijn winkel zeer graag gedaan, met hart en ziel. Nu is het tijd om werk te zoeken en iets anders te doen. We komen elkaar misschien wel eens tegen in Sint-Amandsberg. Tot ziens en bedankt.

Danny Vlerick

Zaakvoerder Cliplijn

Als je dit zit te lezen is het om eventjes weg te zakken, weg van deze wereld. Neen, met de gewone mens wordt op geen enkel moment nog rekening gehouden!

Danny had het handeldrijven van kindsbeen meegekregen. Toen ik nog op de lagere school zat baatten zijn ouders een beenhouwerij uit op de Land van Waaslaan in Sint-Amandsberg. Later verhuisden ze naar de Waterstraat in Sint-Amandsberg waar ze een superette begonnen. Uiteindelijk begon Danny in het hartje van Sint-Amandsberg zijn eigen zaak en was hij de stuwende kracht achter de plaatselijke middenstandsorganisatie. Hij had gehoopt zijn zaak nog enkele jaren te kunnen runnen tot aan zijn pensioen, doch een Antwerpse projectontwikkelaar dacht daar anders over. Op zaterdag 22 februari ben ik er ook nog even langs geweest om wat fotokopieën van stafkaarten te laten maken. Ik was er niet alleen. Als geen ander wist hij de kaarten te leggen en de kleursterkte in te stellen. Ook onze laatste twee clubbladen werden bij Danny gedrukt. Ik hoop dat het bij zijn overnemer ook financieel haalbaar zal zijn, anders zou dit clubblad wel eens het laatste kunnen worden dat via de post verstuurd wordt.

Met het verdwijnen van Cliplijn lijkt een verdere leegloop van handelszaken op de Antwerpsesteenweg ingezet. Binnen een straal van vijfhonderd meter verdwijnt binnenkort ook nog een beenhouwerij-traiteur, een bloemenwinkel, een groenten- en fruitwinkel, zelfs een apotheker sluit de deuren! Met het verdwijnen van handelszaken verdwijnen er ook initiatieven, verdwijnen er verenigingen, verdwijnt alles, het is een "leegloopmemoriam"! En wat verdwijnt komt nooit meer terug!

Intussen wrijven de projectontwikkelaars zich in de handen. Gans Vlaanderen zijn ze stilaan aan het vol bouwen. Het dorpsgezicht van weleer is al lang verdwenen, het platteland is dat stilletjes aan ook!

De laatste woorden zijn voor Danny :

"Bedankt voor de vele jaren dat ik bij U in de winkel mocht komen. Met de glimlach en vakmanschap kreeg ik steeds een service en kwaliteit. Het zal ergens anders nooit hetzelfde zijn! Ik wens je veel succes op zoek naar een nieuwe job. Tot ergens op een wandeling of als medewerker op een rustpost bij onze vrienden Florastappers. Het ga je goed!"

GUY

# Voorkeurtochten.

## Inleiding.

Sinds enkele maanden zit ik te piekeren over het volgende : “Heeft het nog wel zin een voorkeurprogramma op te stellen?”. Uiteindelijk doe ik het nog altijd, maar soms moet ik hemel en aarde verzetten om er een op te stellen waar ik volledig achter sta. Ik wil zoveel mogelijk tegemoet komen aan de leden die in onze provincie blijven wandelen, maar merk dit jaar op dat er zelfs zaterdagen en zondagen zijn dat er geen enkele tocht is in Oost-Vlaanderen. Komt daarbij dat ik me soms afvraag of sommigen het stilaan niet beu zijn om week in week uit, jaar in jaar uit, rond steeds dezelfde kerktorens te gaan wandelen. Ik neem mezelf als voorbeeld. Op 01 januari 2020 ben ik aan mijn 43<sup>ste</sup> wandeljaar begonnen. Ook een aantal leden draaien reeds meer dan twintig, dertig jaar mee. Op het merendeel van de wandeltochten wandelden we toen volledig op het platteland, op diezelfde plaatsen nu kom je soms de woonwijken niet uit! Sinds jaren sporen we maandelijks naar Tielt voor een bezoek aan de familie. Vroeger reed de trein dwars door het platteland, dwars door de velden, met hier en daar een oversteekje voor de boer en zijn koeien. De laatste jaren verdwijnt er bijna iedere maand wel ergers op het traject een stukje landbouwgrond om plaats te maken voor nieuwe verkavelingen. En dan vraag ik me af, wat heeft die streek nog te bieden? Maar ook in andere delen van Vlaanderen duikt het fenomeen op, alles wordt en moet volgebouwd worden. En dan moet je als clubbestuurder aan uw leden vragen om naar zo'n streken te gaan wandelen! Ik heb het ermee gehad, ik kan dat niet meer opbrengen! Omdat er waarschijnlijk nog leden zijn die er zo over denken heb ik besloten om het voorkeurprogramma te verfijnen. Zo zullen vanaf nu ook tochten vermeld worden van net over de grens van de aanpalende provincies. In de grensstreek van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Zeeland ligt er eveneens mooie natuur die de moeite zijn om eens te gaan ontdekken. En denk nu niet dat je daarvoor veel verder hoeft te rijden! Ik vind het, het proberen waard jullie even mee te nemen naar het onbekende juist over de provinciegrens. Jullie reacties en ervaringen zijn achteraf steeds welkom.

De tekst met betrekking tot de voorkeurtochten die in het vorig clubblad werd gepubliceerd wens ik dan ook als volgt aan te passen. Voor ieder weekend zal er één wandeltocht (heel uitzonderlijk twee) vermeld worden. Zowel tochten in Oost-Vlaanderen als over de provinciegrens in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Zeeland komen daarvoor in aanmerking. Alleen tochten van actieve wandelverenigingen worden weerhouden. Als er belangrijke wandeltochten plaats vinden in de andere provincies en buiten onze federatie waarop we moeten trachten vertegenwoordigd te zijn zullen deze ook vermeld worden. Alleen op de weekends en op feestdagen waarop een stiptocht staat geprogrammeerd zal er geen andere tocht vermeld worden. Het blijft de bedoeling om iedereen te doen bewegen om naar die tochten te gaan zodanig dat we toch enkele keren per jaar ergens goed vertegenwoordigd zijn.

Intussen wens ik jullie allen een warme lente toe!

GUY

*Belangrijk up-to-date nieuws!*

Beste leden,

Sedert maandag 09 maart volg ik op de voet de berichtgeving over het “COVID 19 – coronavirus” via de radio. Ook de berichtgeving daarover op de websites van verschillende binnen- en buitenlandse wandelfederaties hou ik goed in de gaten. Op vrijdag 13 maart en op woensdag 18 maart werden jullie via een nieuwsbrief ingelicht over de periodes waarin de wandeltochten reeds geannuleerd werden bij verschillende federaties. Op het moment dat we dit clubblad op onze website wilden plaatsen bereikte ons het bericht dat de federale regering beslist heeft om alle sportmanifestaties – waaronder dus ook alle wandelorganisaties – tot en met zondag 19 april volledig te verbieden. Ik hou jullie zoveel als mogelijk up-to-date.

Jullie Voorzitter, GUY.

# Voorkeurtochten tot eind juni 2020.

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

## ZATERDAG 25 APRIL : DESTELBERGEN (OOST-VLAANDEREN)

- Husdinetocht
- organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
- vertrekplaats : Gemeenschapscentrum Berghine, Dendermondesteenweg 437, Destelbergen
- afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 24 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
  - start 30 km. tot 12u00
  - start 24 km. tot 13u00
  - start 18 km. tot 14u00
- te bereiken : bussen De Lijn van station Gent-Sint-Pieters of station Gent-Dampoort, telkens halte op wandelafstand van de startplaats
  - lijn 34 richting Wetteren, halte Destelbergen Reinaertweg
  - lijn 35 richting Beervelde, halte Destelbergen Kerk
  - lijn 36 richting Zele, halte Destelbergen

## ZONDAG 03 MEI : HERZELE (OOST-VLAANDEREN)

- Oost-Vlaanderen Wandelt
- Lentewandeling
- organisatie : Burchtstappers Herzele
- vertrekplaats : Sportpark De Tramzate, Sint-Rochusstraat 32, Herzele
- afstanden : 5 – 10 – 14 – 16 – 20 – 24 – 34 km.
- op de 5 km. fotozoektocht voor de kinderen
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
- te bereiken : station Herzele op 500 meter van de startplaats

## ZONDAG 10 MEI : DIKKELVENNE (OOST-VLAANDEREN)

- Vrijbouterstocht
- organisatie : Florastappers Gent
- vertrekplaats : Vrije Basisschool Dikkelvenne, Nijverheidsstraat 29A, Dikkelvenne
- afstanden : 6 – 9 – 12 – 16 – 21 km.
- vertrek : van 07u30 tot 15u00
  - start 21 km. tot 13u00
  - start 16 km. tot 14u00

## ZONDAG 17 MEI : SINT-LIEVENS-HOUTEM (OOST-VLAANDEREN)

- 33<sup>ste</sup> Lentetocht
- organisatie : W.S.V. Land van Rhode
- vertrekplaats : Parochiecentrum Sint-Michaël, Kloosterstraat, Sint-Lievens-Houtem
- afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 18 – 21 – 25 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00

# Voorkeurtochten tot eind juni 2020.

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

## ZONDAG 24 MEI : BORNEM (ANTWERPEN)

- Ring Klein-Brabant
- organisatie : Wandelclub Kwik Bornem
- vertrekplaats : CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41, Bornem
- afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
- laatste aankomstuur : 17u00!
- te bereiken : station Bornem op 1 km. van de startplaats

## ZONDAG 31 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN)

- 26<sup>ste</sup> Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck
- organisatie : W.S.V. Wetteren
- vertrekplaats : Sint-Gertudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren
- afstanden : 6 – 12 – 15 – 18 – 24 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00

## ZATERDAG 06 JUNI : ASSEBROEK (WEST-VLAANDEREN)

- Door het Brugse Ommeland
- organisatie : Brugsche Globetrotters
- vertrekplaats : Atheneum Jan Fevijn, Daverlostraat 132, Assebroek
- afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 36 – 42 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00

## ZONDAG 14 JUNI : ZAFFELARE (OOST-VLAANDEREN)

- 36<sup>ste</sup> Vlaamse Koutertochten
- organisatie : De Kouterstappers
- vertrekplaats : Feesttent Bosdam, Bosdam 23, Zaffelare
- afstanden : 7 – 13 – 18 – 23 – 35 – 43 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
- laatste aankomstuur : 17u30!

## ZONDAG 21 JUNI : DE KLINGE (OOST-VLAANDEREN)

- De Klingse Bostochten
- organisatie : Wandelclub Gasthofstappers
- vertrekplaats : Polyvalente Zaal De Klingenaar, Kieldrechtstraat 12, De Klinge
- afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00



# Voorkeurtochten tot eind juni 2020.

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

## ZONDAG 21 JUNI : SPA (LUIK)

- Marche Nationale F.F.B.M.P.
- Nationale Wandeldag F.F.B.M.P.
- organisatie : Comité Provincial de Liège
- vertrekplaats : Athénée Royal et Ecole D'Hôtellerie de Spa (A.R.E.H.),  
Avenue Reine Astrid 250, Spa
- afstanden : 4 – 5 – 8 – 13 – 21 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
- afstempeling tot 17u00!

Twee maanden na de geannuleerde wandelhoogdag in Vlaanderen (Vlaanderen Wandelt) staat – om het met dezelfde termen aan te kondigen – Wallonië Wandelt in ons clubprogramma. Na een jaar van onderbreking is er opnieuw een "Nationale Wandeldag" in het Franstalig landsgedeelte. Het zou me te veel tijd gekost hebben om in mijn archief op te zoeken hoeveel keer ik al naar deze wandelhoogdag ben geweest, maar dit komt er nog wel eens van. In 1977 heb ik de allereerste Nationale Wandeldag in Vlaanderen gemist, maar bij mijn Franstalige wandelvrienden had ik de eer en het genoegen uitgenodigd te worden op hun allereerste Nationale Wandeldag op zondag 21 juni 1981. Deze deelname deed voor mij een andere wandelwereld opengaan. Gastheer was de provincie Waals-Brabant met Braine-l'Alleud als gastgemeente. Dit jaar is de gastheer de provincie Luik met Spa als gaststad.

*Spa ligt in het arrondissement Verviers, aan de rivier de Wayai en telt ruim 10.000 inwoners. In de middeleeuwen behoorde Spa tot het markgraafschap Franchimont, genoemd naar de burcht in het naburige Theux. Spa kreeg in 1594 stadsrechten en was tot ongeveer 1980 het belangrijkste toeristische centrum van de Ardennen. De vermeende geneeskrachtige werking van het ijzer- en koolzuurhoudend water van de thermen van Spa was al in de 16<sup>de</sup> eeuw bekend. In 1764 werd de eerste badinrichting gebouwd en kreeg de stad bekendheid als kuuroord. In 1774 werd er het tweede casino van Europa geopend. In de 19<sup>de</sup> eeuw werd Spa zo bekend dat de welgestelde bourgeoisie er kasteeltjes liet bouwen. Talrijke gekroonde hoofden, componisten en schrijvers verbleven in Spa. Een opmerkelijke datum in de geschiedenis van Spa is, 19 september 1888, dan vond er in het Casino de eerste schoonheidswedstrijd ter wereld plaats.*

*Voor wie een weekend of meerdere dagen naar Spa zou willen gaan bezit deze stad heel wat bezienswaardigheden :*

- *het voormalig badhuis van Spa uit 1868*
- *het gemeentemuseum van Spa (Musée de la Ville d'eaux)*
- *de Leopold II Galerie uit 1878*
- *de Peter-de-Grote-bron uit 1880*
- *de Waux-hall, een casino uit 1770*
- *de Protestantse kerk uit 1876*
- *de Sint-Remacluskerk, herbouwd in 1885*
- *de Cascade monumentale uit 1862*
- *het Museum van het Bos en van het Water*

Voor wie op zondag 21 juni naar Spa zou willen rijden stel ik het volgende voor. Het is de bedoeling om via carpooling naar Spa te rijden. In tijden van... vind ik het niet opportuun om met vier auto's waarin twee leden zitten naar Spa te rijden! Wie naar Spa zou rijden of wie geen vervoer heeft kan dit tot eind mei melden via [info@belgnedwandelverbroedering.be](mailto:info@belgnedwandelverbroedering.be). Met deze leden neem ik dan contact op. Het zou dan de bedoeling zijn gezamenlijk te vertrekken en er een fantastische dag van te maken.

Jullie Voorzitter, GUY

## Voorkeurtochten tot eind juni 2020.

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

### ZONDAG 28 JUNI : SCHELLEBELLE (OOST-VLAANDEREN)

- 13<sup>de</sup> Meersentocht
- organisatie : Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen
- vertrekplaats : Sporthal Schellebelle, Spoorwegstraat 26, Schellebelle
- afstanden : 4 – 7 – 10 – 15 – 20 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00
- te bereiken : station Schellebelle op 250 meter van de startplaats

## Startplaatswijzigingen!

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

- zaterdag 23 mei  
33<sup>ème</sup> Marche du Printemps  
organisatie : Les Sans Soucis – Ghlin  
oude startplaats : Cercle Sainte-Barbe, Rue de Bousies, Ghlin  
nieuwe startplaats : Salle Polyvalente Parc Communal, Rue de Parc, Baudour
- zondag 07 juni  
Pierentocht  
organisatie : W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel  
oude startplaats : VTI Zandhoven, Langestraat 199, Zandhoven  
nieuwe startplaats : Zorgverblijf Hooionk – Zaal Hoge Schuur, Langestraat 170, Zandhoven
- zondag 07 juni  
45<sup>ste</sup> Internationaler Volkswandertag  
organisatie : Wanderfreunde Mürringen  
oude startplaats : Jaspesch Saal, Am Kirchenghof 5, Büllingen  
nieuwe startplaats : Schule Mürringen, Ruppengasse 2, Mürringen
- zaterdag 20 juni  
14<sup>de</sup> Zeehaven Brugge Wandeling  
organisatie : Brugse Metten Wandelclub  
oude startplaats : Zaal Albatros, Beaupréstraat, Zeebrugge  
nieuwe startplaats : Zaal Albatros, Ploegstraat 28, Zeebrugge-Dorp
- zondag 28 juni  
14<sup>de</sup> Wijtschotduvelstocht  
organisatie : Wijtschotduvels  
oude startplaats : Hoeve De 4 Notelaars, Rozenlaan 25, Schoten  
nieuwe startplaats : Hoeve De 4 Notelaars, Wijtschotbaan 4, Schoten

## Datumwijzigingen!

Onder voorbehoud naar aanleiding van het "COVID 19 – coronavirus".

- 3ème Marche à Francis te Châtelineau (Provincie Henegouwen)  
organisatie : Le Marabout  
datum in Walking : zaterdag 09 mei  
nieuwe datum : zondag 24 mei

## Geannuleerde wandeltochten!

- zaterdag 02 mei  
Marche du Muguet te Hastière (Provincie Namen)  
organisatie : Les Randonneurs de la Haute-Meuse
- zaterdag 02 mei – zondag 03 mei  
52ème Marche de l'Ecureuil te Châtelet (Provincie Henegouwen)  
organisatie : Club Pédestre Ecureuil de Châtelet
- zondag 24 mei  
3ème Marche de jour te Bras (Provincie Luxemburg)  
organisatie : Les Braûtis à Pi
- zaterdag 06 juni – zondag 07 juni  
37ème Marche de la Thudinie te Thuin (Provincie Henegouwen)  
organisatie : Les Roteus Waibiens
- zaterdag 20 juni  
Marche des Ropieus te Obourg (Provincie Henegouwen)  
organisatie : Les Ropieus



# De wandelende pen.

Het "Damvalleimeer", idyllisch mooi!

Hoeveel keren ik in de voorbije 42 jaar rond het Damvalleimeer heb gewandeld is niet bij te houden, waarschijnlijk zelfs meer dan honderd maal. Maar steeds als ik er geheel of gedeeltelijk rond wandel is het genieten van de rust, van het prachtig zicht over het meer, van de wondermooie natuur er omheen. Laat me jullie eerst even iets meer vertellen over het "Natuurgebied Damvallei" en over het "Damvalleimeer".

*De "Damvallei" is een natuurgebied in de gemeenten Destelbergen en Laarne. Het gebied is ontstaan in een oude meander van de Schelde maar het wordt enigszins ontsierd door de verkeerswisselaar van Destelbergen die hier ligt, en door de E17 en de R4 die het doorsnijden. Het natuurgebied is Europees beschermd als deel van het "Natura 2000 – gebied" dat zich uitstrekt van de Nederlandse grens tot Gent. Meer informatie over de verschillende natuurelementen in dit uitgestrekte gebied vindt U op internet.*

*De grote blikvanger in het gebied is het "Damvalleimeer", een kunstmatige waterpartij die ontstond door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E17. De lokale afdeling van de vereniging Natuurpunt vzw liet de steile oevers afvlakken om een brede modderige oeverzone te creëren waarin zich een riet- en moerasvegetatie kon ontwikkelen met libellen, kikkers en salamanders. Grotere vissen vinden hier een paaipplaats en ook watervogels komen er broeden. Ook in de winterperiode is er leven op het meer, dan dobberen de slobbeend, kuif- en tafeleend en enkele koppeltjes pijlstaart op het meer rond.*

*De vrijwilligers van Natuurpunt laten vloten op het meer drijven waarop visdiefjes komen broeden. Het visdiefje is een sternensoort die in Vlaanderen slechts zelden tot broeden komt, maar de Damvallei is voor deze soort sinds enkele jaren een echte kraamkliniek geworden. Vis om hun jongen groot te brengen vangen ze in dit waterrijke gebied in overvloed. Aalscholvers en futen gebruiken de vlotjes na het broedseizoen als rust- en uitkijkplaats. Nog één merkwaardig puntje wens ik hier nog aan te halen. De Damvallei en omgeving is vooral bekend om haar grote verscheidenheid aan libellen en juffers. Daarvan komen er niet minder dan 28 soorten voor, waaronder een aantal erg zeldzame, de variabele waterjuffer, de grote roodoogjuffer en een vijftal soorten heidelibellen worden er vaak opgemerkt. Daarvan behoren de paardenbijter, de keizerlibel en de blauwe glazenmaker tot de grootste.*

Op zaterdagmiddag 01 februari 2020 kon ik dat gebied alweer bewandelen. Het was een geleide wandeling georganiseerd door vzw Hartzorg (de vereniging van hartpatiënten van het AZ Sint-Lucas te Gent). Omdat deze wandeling georganiseerd werd vanuit de thuisbasis van onze vereniging, had ik gevraagd of we daar met de vereniging mochten aan deelnemen. En zo ontstond er een gezamenlijk wandelinitiatief tussen vzw Hartzorg en onze vereniging. Het enige dat mij 's morgens bezig hield was het weer, zou dit de spelbreker worden? Er werd verzameld op de parking van "Sporthal Bergenmeers". Onder leiding van de wandelverantwoordelijke van vzw Hartzorg vertrokken we om 14u30 voor een wandeling van 4 km.. We waren nog maar goed vertrokken of de zon kwam tevoorschijn, wat een fijn gevoel was dat! We begonnen met een verrassende kronkel langs de kantine van voetbalclub FC Destelbergen en langs het prachtige met kunstgras aangelegd voetbalveld. Terug aan het Damvalleimeer wandelden we afwisselend langs het smalle en brede wandelpad al naar gelang de begaanbaarheid. We namen het brugje aan de Haasbilkwegel, wandelden voorbij de visvijvers, de Damvalleistraat op. Even verderop gingen we de Handmeerswegel in die ons opnieuw aan het meer bracht. In de verte hoorden we het geluid van een doedelzak. Destelbergen is niet alleen een gemeente met veel natuur en cultuur, ook op muzikaal vlak scoort het heel hoog. Hij wordt de "Doedelzakspeler van de Damvallei" genoemd en speelt op regelmatige tijdstippen aan de rand van het meer. We hielden even halt, oriënteerden ons en kregen zo aan de overzijde tussen het groen de doedelzakspeler in het vizier. Het in de winterzon blakend meer, de wondermooie stilaan ontwakende natuur, de wonderbaarlijke klanken van de doedelzak, idyllisch mooi!

Na een mooi deugddoende wandeling bereikten we ons clublokaal "Sportbar 't Meer". Peter had ervoor gezorgd dat we allen samen konden zitten. Met een koffie, frisdrank of biertje werd de eerste dorst gelest. De traktatie met pralines van mijnentwege werd erg gesmaakt. De sfeer aan tafel ging de hoogte in. Er werden ervaringen uitgewisseld en nieuwe plannen gesmeed. De tassen en glazen werden nog eens vol gedaan. Uiteindelijk ging iedereen enthousiast naar huis na een gezellig middagje uit. Afronden deden Alexander, Greta en ikzelf met een lekker diner in "Brasserie Reinaert" te Destelbergen. Wat een schitterende middag en avond.

Uw verslaggever, GUY DE JAEGER.