

Drukwerk tegen verlaagde taks
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amansberg

Jaargang 34 nr. 3 – september 2024

Verantwoordelijke uitgever:

De Jaeger Guy
Sint-Baafskouterstraat 94,
9040 Sint-Amansberg (België)



bpost

PB-PP / B – 31121
BELGIË(N) – BELGIQUE
Erk.-nr P 904092

't verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de “Belgisch - Nederlandse Wandelverbroeding”



Foto : Wandelen door het water - Bokrijk

Voorkeurtocht!

Zondag 05 januari 2025.
De Pinte (Oost-Vlaanderen).
Nieuwjaarstocht.

Organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke.
Allen op post! Allen op post! Allen op post!

't Verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de "Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering"



Aangesloten bij "Wandelsport Vlaanderen" (WSVL) nr. 7307
Aangesloten bij de "Sportraad Destelbergen"



Bestuur	Inhoud clubblad
<p><u>Voorzitter/Secretaris</u></p> <p>De Jaeger Guy Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Guy.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Penningmeester/Verslaggever</u></p> <p>Mauws Greta Sint – Baafskouterstraat 94 9040 Sint – Amandsberg Tel: 09/228.03.47 Vanuit Nederland 0032-92280347 Greta.mauws@belgnedwandelverbroedering.be</p> <p><u>Public relations/Webmaster</u></p> <p>De Jaeger Alexander Sint – Baafskouterstraat 90 9040 Sint – Amandsberg Tel: 0495/18.20.29 Vanuit Nederland 0032-495182029 Alexander.de.jaeger@belgnedwandelverbroedering.be</p>	<p><u>Pagina:</u></p> <p>3 - 4 Woordje van de voorzitter.</p> <p>5 Clubprogramma.</p> <p>6 – 7 De wandelende pen. Een ontdekkingstocht op Vlaamse wandelwegen.</p> <p>8 31^{ste} Leiewandeltocht.</p> <p>9 Wafelentocht.</p> <p>10 Nieuwjaarstocht.</p> <p>11 Informatief : Halloween.</p> <p>12 Spokentocht.</p>
website / e-mail	clublokaal
<p>www.belgnedwandelverbroedering.be</p> <p>info@belgnedwandelverbroedering.be</p>	<p>Sportbar 't Meer Koedreef 3 9070 Destelbergen</p>

Woordje van de voorzitter.

Beste leden en vrienden,
Beste sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is maandag 16 september als ik eindelijk begin aan het opmaken van dit clubblad. We zijn net terug van een week vakantie. Voor de eerste maal zijn we naar het Sauerland geweest, wat een prachtige rustgevende streek is me dat. Nu weet ik waarom er zoveel clubs naar ginder op reis gaan. Deze week vertrekken onze vrienden van Postiljon Wandelclub Merelbeke nog naar ginder voor een vijfdaagse reis. Zij verblijven in Brilon, onze uitvalsbasis was iets lager gelegen, namelijk in Hallenberg. Feitelijk lag ons hotel in Hesborn, een kleine deelgemeente van Hallenberg. We verbleven er in het 'Familienhotel Hesborner Kuckuck' uitgebaat door een Nederlandse familie. Het was dan ook niet verwonderlijk dat 99% van de gasten Nederlanders waren. Als enige Belgen hadden we het echter volledig naar onze zin. Wat een fantastisch hotel met sauna's, zwembad, stoombad, en voor wie daarna wat stoom moest afdalen was er de gezellige bar. We begonnen de dag met een luxe ontbijt en eindigden de dag met een culinair 3-gangendiner en saladebuffet. Dit hotel kan ik aan iedereen aanraden, echt super!

De streek heeft trouwens veel toeristische troeven. In een straal van maximum 50 km. van ons hotel bezochten we achtereenvolgens de volgende toeristische trekpleisters :

- het Schlosspark van Schloss Berleburg in Bad Berleburg
- het wintersportcentrum Winterberg met zijn skischans
- het Residenzschloss Arolsen in Bad Arolsen
- de Edersee en het Hotel Schloss Waldeck in Waldeck
- de ertsmijn in Bestwig-Ramsbeck
- het wintersportcentrum Willingen met zijn skywalk en skischans
- het Schloss Friedrichstein in Bad Wildungen

Terug in België en in onze streek besef je maar al te goed in wat voor een heksenketel wij leven en

wonen. Na een week van rust ben je nog maar net de grens over en je wordt al opgejaagd. Ik ben eens benieuwd wie zich binnenkort allemaal zal opgejaagd voelen. De laatste dagen worden we in onze krant overspoeld met enquêtes, prognoses en statistieken n.a.v. de komende gemeenteraadsverkiezingen. En steeds komt volgende vraag terug : "Bent U tevreden over uw huidige burgemeester en over het huidige stadsbestuur?". Ik vraag me af hoeveel procent hier in Gent daar positief zouden op antwoorden? Bij de mensen en handelaars die in Sint-Amandsberg en Gentbrugge wonen tussen de Dampoort, Gentbruggebrug en Destelbergen zullen er maar weinig zijn die daar positief over zijn. Uitweiden daarover ga ik niet doen, maar onze stad moet dringend andere beleidsmensen krijgen!

Nu ik toch de bestuurlijke toer ben ingeslagen, wat vindt U van het huidige beleid van Wandelsport Vlaanderen en van het huidige bestuur van onze federatie? Waar ik ook ga wandelen, bij een groot deel van de clubbestuurders hoor ik hetzelfde, er moet iets veranderen, maar wie gaat het voortouw daar in nemen? Eind 2025 zijn de meeste bestuursleden in het bestuursorgaan van Wandelsport Vlaanderen, einde mandaat. Het ideale moment voor nieuwe jonge dynamische krachten om hun kandidatuur te stellen en de wandelsport terug te geven aan de gewone wandelaar. Want de wandelsport, ooit de volkse recreatiesport bij uitstek is stilaan aan het afglijden naar een dure elitesport. Of glijden we stilaan opnieuw af naar twee federaties, één voor de gewone wandelaar en één voor die elitewandelaars! Ik ben benieuwd wat de toekomst brengen zal!

Intussen ben ik volop aan het brainstormen voor onze allerlaatste eindejaaruitstap. Deze gaat door op zaterdag 14 december 2024. Dit keer blijven we in onze stad waar we deelnemen aan 'Gent bij Nacht' van onze vrienden Florastappers. Aangezien niemand een voorstel heeft overgemaakt met betrekking tot de invulling van een programma zal ikzelf iets uitwerken tegen de ledenvergadering. Wie deze eindejaaruitstap in Gent wenst mee te doen dient op de ledenvergadering aanwezig te zijn. Dit heeft te maken met het feit dat ik direct na de vergadering de nodige afspraken dien te maken.

Woordje van de voorzitter.

En zo naderen we stilaan het einde van het jaar. We kunnen ons alweer gaan opmaken voor de griezeltochten en de verlichte eindejaartochten. Op de Spokentocht van zaterdag 02 november 2024 zullen Greta en ik er niet bij zijn. Wij verblijven dan in Maastricht voor een city-trip. Let op, dit jaar vertrekt de Spokentocht vanuit de 'Polyvalente zaal van het GO! Atheneum', Ooievaarsnest 3 te Gentbrugge.

Besluiten doe ik met bijzonder goed nieuws. De komende jaren kunnen we ons opnieuw opmaken voor een Europiade en een Olympiade dicht bij huis. In 2026 wordt de '8^{ste} Europiade' in België georganiseerd. Van 10 juni t/m. 13 juni 2026 vindt dit internationaal wandelevenement plaats te Bütgenbach (Duitstalig landsgedeelte). Op onze ledenvergadering zal ik daar reeds over uitweiden. Eén zaak staat vast, voor wie deze Europiade wenst mee te doen zullen we de kamers zo vlug mogelijk moeten boeken. Nu al zijn volledige hotels en andere accommodaties geboekt door binnen- en buitenlandse wandelclubs en federaties. Greta en ik kijken er alleszins al naar uit. Waar wij ook al naar uitkijken is, naar de '20^{ste} Olympiade'. Deze wordt van

16 juni t/m. 19 juni 2027 georganiseerd in het Groothertogdom Luxemburg. Kunnen deelnemen aan beide internationale wandelevenementen zou de kers op de taart zijn van mijn rijkgevulde wandelcarrière.

Zo, beste leden en lezers, alweer is bijna een jaar voorbij. Mijn vierenvestigste jaar in clubbesturen loopt ten einde. Mag ik me nu stilaan een ouderdomsdeken noemen als bestuurder in de wandelsport, ik denk van wel. Maar omdat ik nu al wandelplannen heb tot en met 2027 en ik die plannen met mijn leden wil delen, doe ik er steeds nog een jaartje bij. De wandelafstand die we nu afleggen speelt geen rol meer. Op onze leeftijd is het nu volop genieten van de natuur en cultuur, en bij het drinken van een streekbiertje of wijntje een babbeltje slaan met de leden en de vele wandelvrienden. Tot ergens te velde.

GUY DE JAEGER,
Voorzitter.



clubprogramma.

Kalender.

zondag 27 oktober 2024 Gezamenlijke wandeling! Allen op post!	68 ^{ste} Voettochten der Tuinbouwtreek Wetteren Provincie Oost-Vlaanderen	informatie volgt per brief
zaterdag 02 november '24 Voorkeurtocht!	32 ^{ste} Spokentocht Gentbrugge Provincie Oost-Vlaanderen	zie kaftblad
donderdag 07 november 24 Allen op post!	Ledenvergadering Sportbar 't Meer Destelbergen	uitnodiging volgt
zondag 10 november 2024 Voorkeurtocht!	Boerenkrijgstapperstocht Berlare Provincie Oost-Vlaanderen	www.boerenkrijgstappers.be
maandag 11 november '24 Met onze medewerking! Allen op post!	Gezinswandeling Destelbergen Provincie Oost-Vlaanderen	uitnodiging volgt
zondag 17 november 2024 Voorkeurtocht!	31 ^{ste} Leiewandeltocht Drongen Provincie Oost-Vlaanderen	zie verder in dit clubblad
zondag 08 december 2024 Voorkeurtocht!	Marche Provinciale de Liège Ouffet Provincie Luik	www.cp-liège.be
zondag 08 december 2024 Voorkeurtocht!	39 ^{ste} Kersttocht Sinaai Provincie Oost-Vlaanderen	www.reynaertstappers.be
zaterdag 14 december '24 Voorkeurtocht! Allen op post!	Eindejaaruitstap in Gent t.g.v. 'Gent bij Nacht' 'Gent in Kerstsfeer' Provincie Oost-Vlaanderen	informatie wordt gegeven op de ledenvergadering!
zondag 22 december 2024 Voorkeurtocht!	28 ^{ste} Putje Wintertocht Ruisselede Provincie West-Vlaanderen	www.molenstappers.be
zondag 05 januari 2025 Voorkeurtocht!	Nieuwjaarstocht De Pinte Provincie Oost-Vlaanderen	zie verder in dit clubblad
zondag 27 april 2025 Voorkeurtocht!	Vlaanderen Wandelt Antwerpen Westmalle Provincie Antwerpen	informatie wordt reeds gegeven op de ledenvergadering!
van 10 juni 2026 t/m. 13 juni 2026	8 ^{ste} I.V.V. Europiade Bütgenbach Oostkanton	voorstelling op de ledenvergadering!

De wandelende pen.

Een ontdekkingsstocht op Vlaamse wandelwegen.

Het is jaren geleden dat we nog zoveel in Vlaanderen en meer bepaald in Oost-Vlaanderen zijn gaan wandelen. Dit heeft twee redenen. De eerste reden heeft te maken met de mobiliteit. Als je reeds 47 jaar met trein en bus het hele land heb doorkruist begint dat stilaan in de kleren te kruipen. 's Morgens om vijf uur opstaan, eerste bus en eerste trein, vroeger soms met de taxi naar het station, en 's avonds om 20u00 thuis komen, veel langer kon de dag dikwijls niet duren. We doen het nog, maar niet elke week meer.

We hebben op zaterdag 21 september jongstleden nog zo'n dag beleefd. Iets na vijf uur opstaan, een kwartiertje te voet naar de bushalte, de bus nemen om 07u05, de trein nemen om 07u40, aankomen te Hasselt om 09u30. Twee minuten eerder – maar dat wisten we – was de bus vertrokken die we moesten hebben. Dus 28 minuten wachten om op 09u58 de bus naar Kiewit te nemen om er op 10u16 aan te komen. U kunt zelf rekenen hoelang we die dag onderweg zijn geweest! Gelukkig was deze verre en lange verplaatsing de moeite waard. Wat een fenomenale wondermooie natuurwandeling, één van

de allermooiste van dit jaar. We wandelden een combinatie van de 12 km. en de lus van de 31 km.. Een wandeling van 20 km. in de prachtige bossen rond Kiewit en over een schitterend heidegebied in de lus. En met een stralend zomers zonnetje als bondgenoot was deze organisatie een reclame voor de recreatieve 'betaalbare' wandelsport! Bedankt 'K.W.S.V. De Rakkers' (de organiserende vereniging), jullie zijn toffe rakkertjes!

De tweede reden is een vorm van dankbaarheid naar de Vlaamse wandelclubs en vooral naar de burencclubs. Dank voor al het mooie dat ze ons de afgelopen maanden hebben laten zien. We zijn geen enkele maal teleurgesteld naar huis teruggekeerd. Werkelijk schitterend wat sommige parkoersmeesters uit hun mouw hebben geschud. Zelfs toen we op twee organisaties de twee kleinste lussen van ongeveer 5 km. wandelden kregen we een onverhard natuurparkoers van het allermooiste dat er is. Een overzicht van al die tochten is hier meer dan op zijn plaats.

- 07/01/2024 De Pinte – Oost-Vlaanderen
Postiljon Wandelclub Merelbeke
- 28/01/2024 Schriek – Antwerpen
W.S.V. Neteland Duffel
- 11/02/2024 Zomergem – Oost-Vlaanderen
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
- 29/02/2024 Oostham – Limburg
Torenvrienden Oostham
- 17/03/2024 Beerse – Antwerpen
't Beerke Beerse
- 24/03/2024 Linkeroever – Antwerpen
Merksemse Wandelclub De Stroboeren
- 11/04/2024 Stekene – Oost-Vlaanderen
Wandelclub De Smokkelaars Stekene
- 21/04/2024 Geraardsbergen – Oost-Vlaanderen
Padstappers Geraardsbergen
- 28/04/2024 Zonnebeke – West-Vlaanderen
Drevestappers Zonnebeke

De wandelende pen.

Een ontdekkingsstocht op Vlaamse wandelwegen.

- 18/05/2024 Diest – Vlaams-Brabant
K.W.S.V. Wandelend Paal
- 26/05/2024 Wetteren – Oost-Vlaanderen
W.S.V. Wetteren
- 03/06/2024 Diepenbeek – Limburg
W.S.V. De Schoverik Diepenbeek
- 29/06/2024 Melsen – Oost-Vlaanderen
Postiljon Wandelclub Merelbeke
- 21/07/2024 Bottelare – Oost-Vlaanderen
Florastappers Gent
- 04/08/2024 Vinderhoute – Oost-Vlaanderen
Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute
- 18/08/2024 Wondelgem – Oost-Vlaanderen
Wondelgemse Wandelvogels/Davidsfonds Wondelgem
- 29/08/2024 Sint-Denijs-Westrem – Oost-Vlaanderen
Florastappers Gent
- 01/09/2024 Merelbeke – Oost-Vlaanderen
Postiljon Wandelclub Merelbeke
- 05/09/2024 Overmere – Oost-Vlaanderen
Boerenkrijgstappers
- 21/09/2024 Hasselt – Limburg
K.W.S.V. De Rakkers
- 29/09/2024 Zoerle-Parwijs – Antwerpen
W.S.V. IVAS Itegem

Een welgemeende dank aan al die wandelclubs!

GUY en GRETA

Komende tochten.

31^{ste} Leiewandeltocht – Postiljon Wandelclub Merelbeke.

31ste Leiewandeltocht op zondag 17 november 2024.

Zoals gewoonlijk starten we in de school “Don Bosco” te Drongen-Baarle. Deze keer wordt er een parcours van 4-6-10-12-18-24 km voorzien.

Deze editie starten we langs de plaatselijke Sint-Martinuskerk, waar de 6 en 10 km de overige afstanden verlaat om de E40 over te steken over de recent vernieuwde brug. Vervolgens passeren deze afstanden het kasteel Roman om over trage wegels, via de achterzijde van de E40-parking, terug de startzaal te bereiken.

De overige afstanden stappen langs het kasteel De Blauwe Boomgaard, waar de 4 en 10 km terugkeren naar de startzaal langs de vernieuwde brug over de snelweg.

De 12, 18 en 24 km-stappers bereiken langs de Leie-oever en de spoorwegbrug de rustpost in de Klaverdriesschool te Drongen.

Na de rustpost krijgen we een afscheiding, waarbij de 18 en 24 km een lus maken door de Assels om terug de Klaverdriesschool op te zoeken.

Van hieruit wordt er een gezamenlijke terugtocht naar het einde voorzien door de Varendrieswijk en langs het Kapellegoed passerend, om tenslotte de 4 km te vervoegen over de nieuw aangelegde autosnelwegbrug.

Hopelijk kunnen wij dit jaar genieten van gepaste weersomstandigheden met bijbehorende talrijke opkomst.





Wafelentocht

Zondag 29 december 2024

Start: Bevegemse Vijvers – Zottegem

Afstanden: 6 – 12 – 18 – 24 en 32 km

Starturen: 7.00 u tot 15.00 uur.

32 km kan starten tot 12.00 uur.

24 km kan starten tot 14 uur.

Inschrijving: 3,00 €

op vertoon van lidkaart: 1,50 €



Op het parcours
Gratis “Glühwein”
bij afgifte bonnetje

In de startzaal
verse “Brusselse Wafels” met suiker en slagroom
aan democratische prijzen.



Komende tochten.

Nieuwjaarstocht – Postiljon Wandelclub Merelbeke.

NIEUWJAARSTOCHT OP ZONDAG 5 JANUARI 2025.

Startplaats: Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, 9840 De Pinte.

Dit jaar kan men de afstanden 4 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 km bewandelen.

De kortste afstanden 4-6-9 km zijn berijdbaar met rolstoel.

Van bij de start is er splitsing waarbij de 4 en 9 km via de Kasteellaan naar het Mieregoed en de Zevendreven gaan om dan terug naar startplaats te keren via het kasteel Scheldevelde.

De overige afstanden en de 9 km voor een tweede start, gaan via de Sportwegel naar het Parkbos. Het speelbos krijgt bezoek van de 6-9-15-21 km. Daar is er een splitsing waarbij de 6 en 9 km naar de Klosse en kasteel Van Hemelrijk gaan waarna ze de 4 km vervoegen.

De 15 en 21 km maken in het speelbos een kleine lus. De langere afstanden steken de spoorweg over en gaan door het Parkbos naar kasteel Grand Noble en blijven samen tot de rustplaats in de school Polderbos.

Van hieruit maken de 18-21-24 km een lus naar de Nazaretse bossen en de 24 km een tweede lus naar de Westerplas richting Deurle.

Na deze rust nemen de 12 km en grotere afstanden dezelfde terugweg naar Moerkesheide, het Hageland naar Mieregoed om tot het einde dezelfde weg van de 4 km te volgen.

Hopelijk mogen we jullie allen begroeten op onze eerste tocht van 2025 en onze wensen voor een heerlijk gezond jaar overmaken.



Informatief.

Halloween.

Halloween heeft een zeer rijke en tevens ver in het verleden reikende geschiedenis. Het mag worden beschouwd als een van de oudste feestdagen tot op heden, met wortels die duizenden jaren teruggaan. Eigenlijk is Halloween een combinatie van 3 feestelijkheden: 'Samhain' (Kelten), 'Pomona' (Romeinen) en 'Allerheiligen & Allerzielen' (christendom), die elk doorheen de eeuwen heen hun stempel hebben gedrukt op dit winterfeest.



Het klinkt misschien cru, maar met stellige zekerheid mag er vanuit gegaan worden dat mochten de Verenigde Staten er niet geweest zijn, Halloween nooit meer geworden was dan wat lokale Angelsaksische folklore. Halloween was overal zo goed als dood en vergeten tot er in de laatste helft van de 15de eeuw iets gebeurde dat de overleving en de groei van dit heidense winterfeest heeft gered. In 1492 landde namelijk Columbus in de 'Nieuwe Wereld'. Met het ontdekken van Amerika en de belofte van geloofs- en gewetensvrijheid werden zij die geloofden in de druïdse traditie, plots opnieuw aangemoedigd om hun oude praktijken nieuw leven in te blazen.

Maar het was echter een aardappelhongersnood die alles definitief in beweging zette. In de jaren 1840 zette een grote aardappelschaarste miljoenen Ieren en Schotten het mes op de keel. Het was sterven of emigreren naar Amerika. Miljoenen mensen kozen voor dit laatste. Met zo'n grote instroom van mensen waren er voldoende impulsen en middelen aanwezig om de feestdag van de druïden, weliswaar op vreemde bodem en in een andere levensruimte, nieuw leven in te blazen.

Halloween kreeg de naam 'Oidche Shamhna' (= nacht van Samhain) toebedeeld en de oude tradities werden onderhouden. Net zoals de Keltische religie de gewoontes van de Romeinse bezetters had overgenomen, paste de Keltische Samhainovertuiging zich weer aan de nieuwe omgeving aan. De toenmalige Amerikanen namen de meeste Keltische praktijken gewoonweg over zoals bijvoorbeeld de bonfires, trick or treat, bobbing for apples... en

legden er hun eigen accenten in. De pompoen als vervangmiddel voor de raap bij de Jack-o'-Lanterns is daar een goed voorbeeld van. Het Keltisch Samhain werd zo een beetje het Amerikaanse Halloween. Halloween, het grote oktoberfeest, wordt uitbundig gevierd in Amerika en is behoorlijk in opkomst in andere landen, waaronder België en Nederland. Sinds de jaren '80 waaide de Halloweenhype over naar de grootsteden in Europa zoals Parijs en Londen en neemt met de jaren nog steeds in omvang toe. Ook in onze contreien treffen we steeds meer en meer Halloween aan.

Halloween wordt steeds gevierd op de vooravond van het katholieke Allerheiligen, namelijk op 31 oktober. Vroeger dook Halloween sporadisch op in België en Nederland, maar sinds enkele jaren is de trend definitief gezet en heeft dit nieuw, folkloristisch evenement duidelijk onze streken veroverd. In vele steden en dorpen trekken grote optochten door de straten, handelszaken versieren hun etalages in het Halloweenthema, pompoenen worden voor de deur gelegd en speciale Halloweenmenu's worden aangeboden in vele hotels en restaurants. Ook andere feiten liegen er niet om: bepaalde tv-zenders vullen de filmavond van 31 oktober traditiegetrouw op met horrorfilms en de bioscopen maken er tegenwoordig een speciale griezelavond van. Om dan nog maar te zwijgen van de vele Halloweenparty's in buurthuizen, cafés, clubs en discotheken en van de vele al dan niet uitgekerfde pompoenen die men in die periode aantreft voor de voordeur of in de tuin van menig huis. Ook steeds meer kinderen halen snoep op '-trick or treat'- en wie zich daar te oud voor voelt, gaat gewoon feesten. Halloween, een feest met een tweeduizend jaar oude geschiedenis, is uiteindelijk door de jaren heen geëvolueerd naar een groots en vooral gezellig familiegebeuren.





Spokentocht

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024

Inschrijven: GO! Atheneum, Ooievaarsnest 3, Gentbrugge

Vrije start: van 14 u. tot 21 u. (9 km tot 20 u.) Aankomst vóór 23 u.

Afstanden: wandeltocht van 6 of 9 km

Prijs: Leden € 1,50/ niet-leden € 3,00 Kinderen - 12 j. GRATIS

5^{de} wandeling op spaarkaart.
Deze geeft, na 5 organisaties van Florastappers Gent vzw,
recht op een passend geschenk



**Vanaf 17.00 uur zorgen
griezels en attributen voor de sfeer**



Zaklamp en fluorescerende kledij sterk aanbevolen



Wandelsport
Vlaanderen vzw



www.florastappersgent.be

Verantw. uitgever: G. Devlieger, Jozef Wautersstraat 17, 9050 Gentbrugge tel 09 231 48 64